



Protestantse Kerk



**Contactblad
Gereformeerde Kerk
Woubrugge
Mei 2024**

Inhoudsopgave

Van de redactie	2
Uit de Pastorie	3
Scriba	5
Dorpsleerhuis	8
Diaconieus	9
Uit de archieven	11
Bedankt	12
Boeken -en spulletjesmarkt 2024	12
Wie is....?	13
Verjaardagskalender mei	17
Kleurplaat	18
Kerkdiensten mei	19
Adressenlijst	21
Gedicht	23

Van de redactie ...

Al uw kopij kunt u iedere maand uiterlijk de 15^e van de maand inleveren bij de redactie. *LET OP: kopij voor het juni nummer inleveren uiterlijk 15 mei *Kopij die na de 15^e binnenkomt wordt in het daarop volgende contactblad afgedrukt.

De redactiegegevens vindt u in de adressenlijst achter in het contactblad. De redactie

Een berichtje van de Kindernevendienst.

Door omstandigheden ,o.a. de meivakantie waardoor er een aantal van ons op vakantie is, is er op zondag 5 mei géén kindernevendienst. De andere twee zondagen van de meivakantie is er wel gewoon kindernevendienst.

Dan bent u in ieder geval op de hoogte!

De leidsters van de Kindernevendienst.

Uit de pastorie

“Zingen is twee keer bidden” wordt toegeschreven aan de kerkvader Augustinus. De Drentse singer-songwriter Daniël Lohues schreef hier een lied over. Toen hij als misdienaar, na de begrafenis van een jong iemand moest huilen, gaf de pater hem advies. Als je naar huis gaat op je fiets, zing dan 's met de vogels mee, dan voel je je zo beter weer. Dat advies had hem geholpen. Lohues zingt: “Zingen is twee keer bidden. Dus zing je hoogste lied. Wie je bent of wat je zingt, daaraan ligt het niet. Zingen is twee keer bidden, probeer het tot je ziet. Het is het beste medicijn bij leegte en verdriet.” Hij schreef het lied in oktober vorig jaar, de tijd dat de oorlog tussen Hamas en Israël begon. Aan het eind van het lied zingt hij: “Als ik de berichten lees, de wereld staat in brand, dan weet ik: het komt nooit meer goed en zing zo hard ik kan.”

Zingen is twee keer bidden. Je kunt zingen bij leegte en verdriet als medicijn, maar je kunt ook vol hoop en vertrouwen zingen. Zingen om God te eren. Zingen zullen we volop doen tijdens de zangdienst op zondag 26 mei. We zingen liederen die door jullie zijn aangedragen en waaruit de organist Frank Pijnnaken en ik een keuze zullen maken. Wij gaan er tenminste vanuit dat er volop liederen worden aangedragen. Want we houden wel van zingen in onze gemeente. We laten ons verrassen door de liederen die worden aangedragen.

In een krantenartikel over de Nederlandse oecumenische Iona-gemeenschap stond de zin “Wat je zingt is de basis van je geloof.” We zingen en bidden, we zingen liederen die we elkaar aanreiken. Zo delen we al samen zingend ook ons geloof met elkaar. Je zingt misschien liederen die je zelf niet zou hebben uitgekozen, maar je weet dat die voor een ander wel van grote betekenis zijn. Dat die een ander aanspreken. Misschien ontdek je al zingend dat het lied ook jou kan aanspreken. We gaan het zondag 26 mei al zingend ontdekken.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie,

ds. Carolina Koops-Verdoes

4 mei

De gezamenlijke geloofsgemeenschappen van Woubrugge en Hoogmade houden voorafgaande aan de Dodenherdenking een bezinningsbijeenkomst in de grote zaal van Zorglocatie Woudsoord. De bijeenkomst wordt geleid door Levien Scheele, Marc Koning zorgt voor de muzikale begeleiding.

Na afloop van de dienst zal er gezamenlijk om 19.35 in een stille tocht richting het monument naast de Dorpskerk worden gelopen. Deze wordt begeleid door stille trom door de Koninklijke muziekvereniging 'de Heerlijkheid' uit Hoogmade.

Degenen die niet aan de dienst deelnemen, maar wel bij de Dodenherdenking rond het oorlogsmonument willen zijn, kunnen zich om 19.30 uur verzamelen bij de hoofdingang van Woudsoord. Het thema van 'Het Nationaal Comité 4 en 5 mei' is "Opmaat naar 80 jaar vrijheid". U bent van harte welkom.

Brugclub 5 mei

Op zondag 7 mei is de volgende brugclub in onze kerk. Alle jongeren zijn van harte uitgenodigd.

19 mei Pinksteren

In de cursus "Wat geloven wij?" staat het christelijk geloof centraal. Het is een cursus voor wie zich wil verdiepen in zijn of haar geloof, of bezig is het geloof te (her)ontdekken en te verkennen. Er is de mogelijkheid om de cursus af te sluiten door belijdenis te doen. Op Pinksteren, 19 mei, is er een belijdenisdienst in onze kerk. Het Pinksterfeest is het feest waarop we vieren dat de leerlingen vervuld worden van de Heilige Geest. Velen worden op die dag gedoopt. Nina de Kok zal in deze feestelijke dienst belijdenis doen van haar geloof. Zij zal op die dag haar doop beamen. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te vieren op deze vreugdevolle dag.

Terugblik Vespers, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen

In vespers vol stilte, Bijbellezing, bezinning, zingen en gebed hebben we ons kunnen voorbereiden op de dagen van het Paasfeest. Deze keer stonden drie 'Ik ben' woorden uit het Johannesevangelie centraal.

Op Witte Donderdag vierden we het Heilig Avondmaal in de kring. We lazen uit Marcus over de viering van het pesachmaal, waar

Jezus aan brood en wijn een nieuwe betekenis gaf. In stilte verlieten we de kerk.

In stilte kwamen we op Goede Vrijdag de kerk binnen. We hoorden het lijdensverhaal van Jezus vanuit verschillende gezichtspunten en zongen liederen, bekende liederen of nieuwe woorden op bekende melodieën. We doofden de Paaskaars, baden en lazen het beklag Gods. In het donker en in stilte gingen we de kerk uit. Zingend werd op Paasmorgen de nieuwe Paaskaars binnengebracht. We sloten het paasproject van de kindernevendienst Kiezen voor vertrouwen af. Eindelijk konden we zien waaraan de kinderen hadden gewerkt tijdens het project. Complimenten voor de leiding en de kinderen. We lazen het verhaal van de Opstanding uit Marcus en zongen volop Paasliederen. Het was een feestelijk, vrolijke en hoopvolle nieuws. We mogen het goede nieuws van Jezus' opstanding uit de dood verder vertellen. We willen iedereen hartelijk danken die op welke wijze ook heeft meegewerkt aan deze diensten.

Scriba

Flitsen uit de kerkenraad 9 april, hieronder leest u de belangrijkste punten uit de vergadering.

Opening

Riet Rijlaarsdam opende de vergadering met het lezen van Efeze 3: 1-14 uit de Bijbel in gewone taal. Deze tekst stond centraal tijdens de huiskamerontmoetingen in het voorjaar. (Als afsluiting van de kerkenraad werd het daarop volgende gebed van Paulus gelezen, Efeze 3:14-21).

Herinrichting kerkzaal, boeken- en spulletjesmarkt, nieuwe naam kerkgebouw

De herinrichting van de kerkzaal is in grote lijnen klaar, maar iedere keer is er toch weer iets nieuws te ontdekken: een door Feike de Vries gemaakt koffiebuffet, geschilderde boekenkasten die nog gevuld gaan worden enz. In de diensten van afgelopen weken al gebleken hoe prettig het is te kunnen 'spelen' met de opstelling van de stoelen zoals een halve kring op Witte Donderdag en Goede Vrijdag en de opstelling rondom tafels tijdens de Experience. Ook

het koffiedrinken in de kerkzaal na afloop van de dienst bevalt heel goed. Alles bij elkaar kunnen we zeggen dat de nieuw ingerichte kerkzaal een positief elan heeft gebracht! Reden tot dankbaarheid! Voor de komende tijd staat o.a. nog de aanpassing van het liturgisch centrum op het programma. Daarnaast hopen we natuurlijk op een mooie opbrengst van de boeken- en spulletjesmarkt, waarmee de laatste zaken bekostigd kunnen worden. De commissie is al druk met de voorbereidingen. Meer hierover leest u in dit Contactblad. Tenslotte zal in het weekend van 24 en 25 mei ook de nieuwe naam van het gebouw onthuld worden. We zijn heel benieuwd!

Bijzondere diensten in mei

In de maand mei staan er diverse bijzondere diensten gepland: de interkerkelijke bijeenkomst i.v.m. de dodenherdenking op 4 mei om 19.00 uur in Woudsoord, de Avondmaalsviering op 5 mei (deze keer een lopende viering), de belijdenisdienst op eerste Pinksterdag en de zangdienst op 26 mei. Van harte welkom!

Afronding van het onderzoek naar de mogelijkheden samengaan met Does & Wetering

Afgelopen maanden heeft Lydia Roosendaal met een aantal gemeenteleden uit beide gemeenten gesproken over de samenwerking op diverse punten. De themasessie over eredienst en vieren op 14 april vormde het laatste onderdeel. Het wachten is nu op de eindrapportage m.b.t. het onderzoek naar de mogelijkheden tot samengaan. Op het moment dat die beschikbaar is, zal eerst de kerkenraad zich over de conclusies van het rapport buigen en vervolgens in gesprek gaan met de kerkenraad van Does & Wetering om te kijken of we het eens zijn over de conclusies en wat de logische vervolgstappen zullen zijn. Daarna wordt de gemeente geïnformeerd en een definitief besluit genomen.

Paaskaars 2023

De Paaskaars 2023 is bij Wil gebracht.

Digitalisering archief van de kerk

Een paar jaar geleden is Peter Meulbroek, namens de kerkrentmeesters, begonnen met het digitaliseren van het papieren archief van de kerk (sinds 1895). Het is een enorme klus om alle relevante documenten te sorteren en stuk voor stuk te scannen. Inmiddels is een groot deel van het archief in een afgesloten omgeving online gezet, waar het, zo nodig, ook geraadpleegd kan worden. Wij zijn Peter en alle andere betrokkenen zeer erkentelijk voor alle tijd en energie die aan dit ambitieuze project worden besteed!

Volgende kerkenraadsvergadering

De kerkenraad komt bijeen op dinsdag 7 mei.

Hartelijke groet,

Erica Doelman, scriba

Kerkelijke vieringen in Woudsoord

Iedere tweede en vierde woensdag van de maand wordt in Woudsoord om 10.00 uur een viering gehouden, de kerkelijke viering Woudsoord. Eens in de zoveel tijd wordt op vrijdagmiddag het Heilig Avondmaal gevierd.

Vieringen in mei 2024:

- Woensdag 8 mei 2024 10.00 uur
kerkelijke viering, mw. H. van der Reep
- Woensdag 22 april 2024 10.00 uur
kerkelijke viering, mw. A. Mooi

Belangstellenden van buiten Woudsoord zijn van harte welkom, ook bij de bijzondere vieringen!

Uitzendingen Kerkomroep donderdagavond 18.15 uur

De uitzendingen van de Kerkomroep, iedere donderdagavond van 18.15 tot 19.30, zijn te beluisteren via <https://www.pgdoesenwetering.nl/kerkomroep/> Aanvragen van verzoekplaten kunt u mailen naar kerkomroep@pgdoesenwetering.nl of een kaartje naar Wienus Grandia, Kerkweg 48, 2481 KD Woubrugge. Telefoon: 0172-518940

De bloemen van de kerk gingen als groet van de gemeente naar:

17 maart
24 maart
31 maart
07 april
14 april



Problemen met vervoer naar de kerk?

Gemeenteleden die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen, kunnen een beroep doen op Maarten van Egmond. Hij vindt het geen probleem u op te halen en na afloop van de dienst weer thuis te brengen. Neem dus gerust contact op met Maarten, liefst op zaterdagavond, via 06-18 31 23 41 Ook als u een keer naar het Alrijne Ziekenhuis moet en geen vervoer heeft, kunt u een beroep op Maarten doen. Dank aan Maarten!

Dorpsleerhuis 15 mei: film “A beautiful mind”

De hoofdpersoon John Nash gaat wiskunde studeren aan een topuniversiteit. Zijn toptalent laat hij pas zien als hij aantoonde dat samenwerking veel meer kansen geeft om vrouwen voor zich te winnen dan ieder voor zich, zoals de meesten denken, zich beroepend op bijv. de filosoof/econoom John Adams. Hij krijgt de kans dit inzicht verder te ontwikkelen op meerdere gebieden. Hij wordt ook uitgenodigd op het Pentagon om codes van de vijand te ontcijferen. Hij behaalt daarin verbluffende resultaten. Zijn leven krijgt een nieuwe wending

als een mysterieuze man van het ministerie van defensie hem de opdracht geeft allerlei

tijdschriften te onderzoeken op patronen met geheime codes. Daarin gaat hij helemaal op.

Dan lijkt het dat hij een opdracht aanvaard heeft die hem in zeer gevaarlijke situaties brengt,

o.a. met achtervolgingen door de Russische geheime dienst.

Maar wat is hiervan waar? Lang kruipt de kijker in de voorstellingen van John Nash en beleeft a.h.w. wat de wiskundige ook meemaakt.

Hij blijkt schizofreen te zijn en krijgt tenslotte een behandeling. Bij het vervolg speelt ook zijn vrouw een belangrijke rol, zoals de gehele liefdesgeschiedenis een essentieel deel is van de film. Het overwinnen van de verbeeldingen, later meer het omgaan met de verbeeldingen, kost heel veel tijd en heel veel liefde van zijn vrouw. Veel later ontwikkelt hij inzichten rond de "Speltheorie" en krijgt daar in 1994 met anderen de Nobelprijs voor Economie voor. De film is gebaseerd op een waar gebeurde geschiedenis en kreeg 4 Oscars. Ondanks de lengte van de film, 135 minuten, blijft de film tot het einde boeien.

Aanvang: LET OP 19.30 uur!

Locatie: Gebouw Immanuël, Kerkstraat 1, Woubrugge

Entrée: € 5,00 inclusie koffie/thee

Graag vooraf aanmelden via dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com



Diaconieus

De diaconie collecte van **5 mei** is voor Save the Children

Wie zijn zij?

Save the Children werd meer dan 100 jaar geleden opgericht door Eglantyne Jebb. Zij stelde daartoe persoonlijk een handvest op waarin ze de rechten van kinderen beschreef. Dit handvest vormde later de basis voor het in 1989 aangenomen Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties.

Inmiddels is Save the Children uitgegroeid tot 's werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie, actief in meer dan 120 landen. Elk kind dat bedreigd wordt in zijn of haar kind zijn, heeft hun aandacht en zorg. Ongeacht geloof, geslacht, ras, huidskleur, nationaliteit of politieke gezindheid.

Wereldwijd werken dagelijks ruim 23.000 Save the Children professionals, waarvan ruim 85 % vanuit de lokale veldkantoren, om kinderen in kwetsbare situaties te helpen. Dit kan een acute noodsituatie zijn door een (natuur)ramp of door langdurige conflictsituaties zoals oorlog of chronische armoede.

Save the Children deelt aan ernstig ondervoede kinderen zakjes PLUMPY NUT pasta uit. Dit zijn zakjes voedzame pindapasta die het leven van duizenden kinderen redt.

Het kost 9 euro om 1 kind een week lang te behandelen met plumpy nut. (waarmee een kind vitamines en mineralen binnenkrijgt)
Het kost 18 euro om een kind 2 weken te behandelen met plumpy nut(waarmee een kind op gewicht komt)
Het kost 36 euro om een kind een maand lang te behandelen met plumpy nut (waarmee een kind volledig op krachten komt)

Zullen we met elkaar proberen om zoveel mogelijk zakjes te bekostigen?

De diaconie collecte van **19 mei** is voor See You
See You zet zich in voor mensen met een visuele beperking. Zij zien hen en helpen met (oog)zorg, onderwijs en werk. Samen met SeeYou, de lokale gemeenschap en met ons. Omdat ieder mens waardevol en kostbaar is.

Gezien worden,

Voor veel mensen met een visuele beperking is het leven zwaar, concrete hulp ontbreekt vaak, en vooroordelen vanuit de omgeving zijn enorm. Mensen met een handicap willen ook gezien worden zodat zij goede medische zorg krijgen en toegang krijgen tot de juiste medicijnen. Kunnen wij als gemeente hiervan een stukje realiseren?

De diaconie,

Corrie Stenvers

Uit de archieven

De laatste jaren is (in den lande) wel gebleken dat verantwoording en controle van de diverse financiële administraties erg nuttig kan zijn. Kerkelijke administraties niet uitgezonderd. Want daar hoor je

eveneens wel eens over verduistering van gelden. Ook in Woubrugge worden de administraties nauwgezet gecontroleerd, het is niet zomaar eventjes kijken en goedgekeurd. Nu zijn de

administraties tegenwoordig heel wat complexer dan jaren geleden. Maar vanaf 1895 worden binnen onze kerk al de jaarrekeningen gecontroleerd, gedeeltelijk in de kerkenraad (toen nog kerkeraad), gedeeltelijk door onafhankelijke personen. De jaarrekeningen zagen er in die jaren nog niet uniform uit. Misschien omdat de éne

penningmeester wat meer gevoel voor administratie had dan de andere.

Rekening der Diaconi der Kerk te Woubrugge 1910
Ontvangsten

Collecte	f 257,74
Opgenomen Gelden Spuurb-	125
Aankomen Burgelyke Hand	2.63
Van Giften	100
Saldo Aans 1909	40538
	2055
Uitgaven	f 308,93
A. Ondersteuning	f 364.00
Van Giften	250
Prijskosten	1.65
Bij draage Diaconale Conferentie	0.50
Totaal	360,65

Wanneer u van mening bent dat het beter is de gift van 100 Gld er niet bij te rekenen, het is mij goed

Dit is de jaarrekening diaconie over het jaar 1910.
En ook deze rekening werd gecontroleerd waarna de penningmeester werd gedecharcheerd, kortom de jaarrekening werd goedgekeurd.

Bedankt.

Iedereen bedankt voor de vele kaarten die ik heb mogen ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en het revalidatie centrum.

Groeten,

Gerla Schep – de Wit

Boeken- en spulletjesmarkt 2024

Op 24 en 25 mei organiseren we weer de boeken- en spulletjesmarkt voor de kerk. Naast deze markt zal ook een fancy fair of andere geldwervingsactie plaatsvinden. De opbrengt is bestemd voor de financiering van een deel van de verbouwing van de kerk. Er zijn een aantal enthousiaste vrijwilligers die de schouders zetten onder die acties, en verdere details hierover zullen nog volgen. In ieder geval zal dan ook de nieuwe naam van het kerkgebouw onthuld worden, dus noteer de data alvast in uw agenda!

Heeft u spullen voor de spulletjesmarkt? Dan kunt u deze op de volgende datum laten ophalen:

Donderdag 23 mei

U kunt zich aanmelden bij Iwan en Petra de Kok om spullen bij u thuis op te laten halen. Dit kan via telnr :519813 of via boekenenspulletjesmarkt@gereformeerdekerkwoubrugge.nl

Vanaf zondag 7 april zal de intekenlijst weer in de kerk hangen, waarop u kunt aangeven bij welke activiteiten u wilt helpen.

De commissie

Wie is..... Mellany ?

Zij werd geboren in Leiderdorp, op 24-01-1998, tweede kind in het gezin, met oudere broer Kevin, wonend in Hazerswoude. Mellany heeft weinig herinneringen aan Hazerswoude, wel heeft ze soms nog contact met een vriendinnetje uit groep 1.

“Ik was een vrolijk kindje met grote ‘poppenogen’ en leek totaal niet op mijn ouders, men grapte vroeger dat ik er wel één van de melkboer kon zijn. Nu ben ik ‘precies mijn moeder’ en Kevin lijkt echt op pappa. Onze karakters zijn een ‘mengelmoes’ van beide ouders.” Moeder Ada kende ons dorp vanuit haar jeugd (familiebezoekjes) en vader Frank bespeelde het kerkorgel in Woubrugge, zo ontstonden hier leuke contacten. *“Mijn ouders gingen een woning (van fam. Roubos) bezichtigen aan de Bateweg, maar de verkoop ging niet door. Toen later dit huis (van fam. C. de Lange) te koop kwam, was de beslissing snel genomen. Eerder gemaakte plannen en tekeningen konden zó worden gebruikt, precies dezelfde indeling van het huis”.* Mellany praat enthousiast over de verbouwing: dat ze, toen de vloer werd gestort, via een ladder buitenom naar de kantine (een daartoe ingerichte slaapkamer) moesten klimmen, dat deed ze bij voorkeur als er net een schoolklas langs kwam op weg van- of naar de gym. *“En avondeten deden we toen regelmatig bij de familie Roubos”.*

Na de verhuizing begon in november 2003 haar Woubrugse ‘schoolloopbaan’ bij juf Jolanda Geers. Mellany mocht hier nog een half jaar kleuter zijn. *“Als de bel ging vertrokken wij vanuit huis en dan waren we nog te vroeg! Ik heb wel altijd wat moeite gehad met school, ik lag meestal niet echt lekker in de groep, ik denk nu dat dat ook wel door mijn eigen(wijze) houding kwam. Ik was onzeker, afwachtend, werd overal voor gebruikt en ook wel gepest”.* In groep 5 kreeg Mellany te horen dat ze dyslexie had, ‘talig onderwijs’ was moeilijk voor haar. In groep 8 werd ze opnieuw getest, daar werd duidelijker welke vorm dyslexie ze had. *“Ik had er niet zo’n last van, ik wist niet beter, mijn broer had het ook en meerdere kinderen om me heen. Je kreeg gewoon andere spellingsoefeningen”.* *“Een hoogtepunt op de basisschool was mijn hoofdrol in de eindmusical! Lekker puhh aan alle popi’s”.* Mellany heeft ook 3 keer meegedaan (en 2 keer gewonnen) aan ‘Woubrugge heeft talent’ (de

opvolger van de playbackshow van Woutje Brugge). Moeder Ada deed al aan toneel en heeft veel geholpen met instuderen en zingen, *“een groot voordeel dat ik uit een muzikale familie kom. Mijn eerst woordjes waren ‘mamma mia’, ik stond bij de stereo te springen dat hij aan moest. Vanaf mijn tiende heb ik ook nog een tijdje keyboard gespeeld en kreeg les van mijn vader (dat was niet zo’n goede optie). Ik zing veel en graag, momenteel niet bij een koor. Rond mijn 14^e/15^e jaar kreeg ik kinkhoest en moest daarna naar logopedie, dat is heel goed geweest voor het zingen, net zo goed als zangles..... We zingen thuis regelmatig met elkaar, als mijn vader de liturgie instudeert voor de kerk volgt er meestal wat ‘vrije gezinszang’. We doen ook mee aan de jaarlijkse scratchdag in Leiden: 800 mensen studeren thuis musicalliederen in en komen op die zaterdag bijeen om te oefenen, in de avond volgt een concert met een gelegenheidsorkest. **Echt een aanrader voor iedereen die van zingen houdt”**.*

Na de basisschool gaat Mellany naar het lyceum in Alphen, waar ze 3 jaar Havo volgt, ze krijgt vanwege dyslexie meer tijd bij toetsen en buiten de taalvakken wordt er minder op spelling gefocust. Toch struikelt ze over de talen en stroomt af naar VMBO-tl. *“Ik vond het vervelend dat ik extra aandacht kreeg, ik wilde echt niet opvallen. Op de Havo hoorde ik niet bij de popi’s en ook niet bij de nerds, ik was een binnenvetter en ging mijn eigen gang. Eenmaal op het VMBO boeide het me niet meer. Niemand kende me daar. Laat mij maar lekker mijn dingen doen”*.

Na VMBO-tl gaat ze naar de kappersopleiding in Leiden, 3 dagen school, 2 dagen stage, de eerste in Alphen bij Salon Snel, daarna twee jaar bij Kika kappers in Koudekerk, *“lekker dorps”*. Het kappersvak vindt Mellany heel leuk, de opleiding was minder, *“een echte Leidse school met veel wisselingen binnen klassen en docenten. Ik was de boerin uit Woubrugge, want iedereen is daar boer:)”*

In 2018 begint ze al voor zichzelf als thuiskapper, ze knipt na schooltijd en 's avonds, *“op alle vrije momenten ging ik knippen”*. In 2020 rondt Mellany haar opleiding af maar dan is daar Corona en moet ze noodgedwongen stoppen met knippen. Gelukkig heeft ze een half jaar eerder ook een baantje bij de bakker aangenomen voor 15 uur per week. *“Dat werk mocht wel doorgaan gelukkig, ik moest*

gewoon 3 keer per week op tijd mijn bed uit! De eerste lockdown was redelijk te doen, veel wandelen en fietsen, het was heel mooi weer toen. Tijdens de tweede lockdown sloeg het chagrijn wel toe, we moesten elkaar toen echt wel oppeppen. De derde periode was heel heftig, opa overleed toen. Hij was dementerend en door alle coronamaatregelen was zijn structuur weg, daardoor kon hij niet meer thuis wonen en moest naar een verzorgingshuis. Zes weken later overleed hij. Een moeilijke periode met veel emotie. Een uitspraak van die tijd staat me nog steeds bij: **Als je geboren wordt weet je niet wat je te wachten staat en als je dood gaat ook niet.** Op enig moment mochten we weer gaan werken, maar dat paste niet in onze gedachten, we waren nog zo bezig met het laatste stuk van opa". In de 3^e lockdown-periode begint Mellany aan een pedicure opleiding, één keer per twee weken een dag naar school in Amersfoort, voor de praktijkopleiding. Ze begint daar met een flinke voorsprong, vanwege de 'vooropleiding' bij haar moeder. De lastige theorie moet ze zelf thuis leren, veel Latijnse benamingen (een ramp met haar dyslexie)

Nu werkt Mellany 2 dagen als pedicure (in de salon van haar moeder) en 3 dagen als kapster, het loopt prima allemaal. De zaterdag en zondag probeert ze vrij te houden om leuke dingen te doen samen met haar vriend uit Bodegraven, waarmee ze nu twee jaar samen is. Hij is docent aan het Groene Hart Leerpark en volgt daarnaast een deeltijd-opleiding geschiedenis.

Naast zingen wandelt Mellany ook graag. Een uurtje naar de kringloop of lekker uit lunchen doet ze ook graag in haar vrije tijd. Ze is niet zo'n uitgaanstype, haar vriend wel, uitgaan gebeurt daarom meestal in Bodegraven met zijn vriendengroep. "*Hier thuis met mijn vriendengroep hebben we het ook altijd gezellig. Binnen ons gezin hebben we altijd een goede communicatie. Met mijn partijtjes was Kevin er ook altijd bij. En ik ben heel blij met Kevins keuze: Nina, mijn bonuszus, ze is er al vanaf mijn 12^e.*" Mellany is ook al drie jaar actief binnen het bestuur van de Oranje Vereniging hier op het dorp, dit jaar houdt ze zich bezig met de dodenherdenking op 4 mei. Na dit jaar stopt ze! Men is drastisch op zoek naar nieuwe bestuursleden, om volgend jaar koningsdag wel door te kunnen laten gaan, **hierbij een oproep om u te melden!!**

Als kind was Mellany heel actief in de kerk, ze kwam er graag, “op sokjes door de kerk rennen als de kerstboom werd versierd, tekenen bij het orgel. We waren ook altijd met veel kinderen in de kerk toen. In de puberteit ging Kevin minder, dus ik ook. (Ik ging nog wel eens mee met mijn vader omdat ik het zo zelig vond als hij alleen was, ik was dikke maatjes met hem en nu nog steeds hoor). Het is geen onwil, maar ben druk met van alles. Ga wel graag mee met Pasen en Kerst, een soort ‘stok achter de deur’ dat je er nog eens komt! Ik heb niet de behoefte om wekelijks te gaan. Als ik er ben haal ik er meestal wel iets uit waarmee ik geholpen word in mijn struggle van het moment. Ik zie zoveel leed in de wereld, ik moet mezelf niet laten meetrekken in de ellende. Het zingen en orgelspel is voor mij een mooie toevoeging. **Ik voel dat wij MOETEN genieten, dat wij het zó goed hebben. En dat we elkaar moeten helpen.** Dat begint al met de medemens groeten, het is zo’n klein iets maar kan veel betekenen voor een voorbijganger. **Goedemorgen is gratis.**”

Mellany is zoekend, nadenkend en bouwend aan haar toekomst. Haar vriend is niet gelovig, “hij is geen obstakel hierin, ook geen stimulans. Hij heeft er wel mee te maken binnen zijn beroep, ik kan hem soms helpen hierbij. Het geloof hoort er voor mij wel bij, ik ben ermee opgevoed. Opa was niet bang om dood te gaan, God wachtte op hem, hij was daar zo rustig bij, alleen al daarom: **het geeft houvast, het is iets heel moois.** Ieder gelooft op zijn eigen manier, het zit hem niet in iedere zondag naar de kerk en/of steeds uit de bijbel lezen. De Passion bijvoorbeeld: daar ga ik echt voor zitten, eigentijdse muziek en teksten spreken mij erg aan. De oude woorden uit de bijbel vind ik moeilijk toe te passen. Ik vind het fijn dat ik de kans krijg mezelf hierin te ontwikkelen, zonder opgelegde verplichtingen (van nature verzet ik me daartegen)”

“Dit jaar ga ik voor het eerst van mijn leven niet mee op familievakantie naar Oostenrijk. Ik wil sparen voor een huisje ergens in Alphen, samen met mijn vriend.”

“Ik ben blij met waar mijn wiegje heeft gestaan en dankbaar voor mijn naasten en dierbaren”.

Mellany dankjewel voor je open en gezellig gesprek!! Emma

(medebestuurslid Oranje Vereniging) wordt genoemd als opvolger voor deze rubriek. (opgetekend door Wil Rietdijk)



Kleurplaat



Kindernevendienst Jeanette Reitsema
Geluid Jan Terhorst
Camera Margreet Blom
Scherm Hansje Herfst
Oppas Wytse Deurloo
Bloemen Ada de Kleer
Collecten Kerk, groot onderhoud
Zendingskerkje Antje Oosterkamp
Bijzonderheden *Koffie na de dienst*

Datum Zondag 19 mei 2024, 9.30 uur, Pinksteren

Predikant Ds. Carolina Koops-Verdoes
Organist Frank Pijnnaken
Ouderling Jan Wim Kruijswijk
Diaken Erik Reitsema
Lector Erik Reitsema
Koster Margreet Blom
Gastvrouw Corrie Stenvers
Kindernevendienst nog niet bekend
Geluid Peter Meulbroek
Camera Iwan de Kok
Scherm Tim de Kok
Oppas Janny Kruijswijk
Bloemen Petra de Kok
Collecten See You, groot onderhoud
Zendingskerkje Antje Oosterkamp
Bijzonderheden *Belijdenisdienst, koffie na de dienst*

Datum Zondag 26 mei 2024, 9.30 uur

Predikant Ds. Carolina Koops-Verdoes
Organist Frank Pijnnaken
Ouderling Iwan de Kok
Diaken Corina Hoogendoorn
Lector Mervyn Richardson
Koster Jan Terhorst
Gastvrouw Hansje Herfst
Kindernevendienst Ada de Kleer
Geluid Corné Ket

Camera Richard van der Leij
Beamer Nienke Roubos
Oppas Janet Terhorst
Bloemen Leny Windhorst
Collecten Kerk, groot onderhoud
Zendingskerkje Antje Oosterkamp
Bijzonderheden Zangdienst, koffie na de dienst

Adressenlijst

Predikant ds. Carolina Koops-Verdoes
Van Hemessenkade 37
2481 BH Woubrugge
0172-608277
predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl
Woensdag vrij

Scriba Erica Doelman
Weteringpad 23
2481 AS Woubrugge
Tel: 06-50828028
e-mail:
scriba@gereformeerdekerkwoubrugge.nl

Sleuteladres 1 Jan Kranenburg
Reserveren ruimtes Dr. Lothlaan 9
2481 AB Woubrugge
06-12171213
Beheer van de zalen kerkgebouw
jan.kranenburg@hotmail.com

Sleuteladres 2 Fam. Vitters
Dr. A. Kuiperweg 3
2481 LC Woubrugge
Tel. 0172-518304

Penningmeester John de Kleer
Boddens Hosangweg 5
2481 KW Woubrugge
Tel: 0172-518828

Boekhouder Arie Wingelaar
Cornelis Kempenaarlaan 51
2481 XA Woubrugge
Telefoon 0172-518768
e-mail: arie.wingelaar@casema.nl
Bankreknr SKG. **NL04 RABO 0373 7119 80**
tnv CvK Geref. Kerk Woubrugge
bank rek.nr.Regio bank NL72 RBRB 0690
4200 99 tnv Geref. Kerk Woubrugge

WEB-site www.gereformeerdekerkwoubrugge.nl

Facebook [www.facebook.com/Gereformeerde Kerk Woubrugge](http://www.facebook.com/GereformeerdeKerkWoubrugge)

Diaconie Berend Schilstra
Bateweg 61
2481 AM Woubrugge
0172-519343
NL41RABO0373709471 t.n.v. Diaconie
e-mail: diaconie@gereformeerdekerkwoubrugge.nl

Drukwerk info@kerkelijkdrukwerk.nl

Kerkelijk Bureau Gerla Schep – de Wit
Ledenadministratie Sterrenkroos 21
2481 CM

Bezorging Woubrugge
0622193315
kerkelijkwerklrp@outlook.com

Redactieadres Johan en Heleen Hoogendoorn
Van Hemessenkade 50A
2481 BJ Woubrugge
tel.: 0172-519850
e-mail :contactblad@beethere.nl



Ik geef je Mijn Geest

Ik geef je Mijn vrede. Ik reik jou Mijn hand.
Ik geef je Mijn sterkte. Door Mij houd je stand.
Ik geef je genade, een teken van trouw.
Ik ben als een Vader. Ik ben er voor jou.

Ik geef je Mijn blijdschap. Ik geef je Mijn kracht.
Ik geef je Mijn uitzicht, het licht in de nacht.
Ik geef je Mijn warmte, een vuur in de kou.
Ik geef je Mijn liefde. Ik ben er voor jou.

Ik geef je Mijn toekomst. Ik geef je Mijn troost.
Want Ik zal beschermen wat zwak is en broos.
Ik geef je Mijn stilte die nimmer benauwt.
In Mij mag je rusten. Ik ben er voor jou.

Ik geef je Mijn vriendschap. Een arm om je heen.
Ik geef je Mijn Woord. Je bent nooit meer alleen.
Ik geef je Mijn leven, omdat Ik van je hou.
Ik geef je Mijn Geest, want Ik ben er voor jou.

Al je vragen en zorgen vinden rust in Mij.
Dus wees maar geborgen, Ik sta aan je zij.
'k Heb alles gegeven, wat jij niet verdient.
Ik wil in jou leven, want Ik ben jouw Vriend.

Ronald Lammers | DagelijkseBroodkruimels.nl

