



Protestantse Kerk



**Contactblad
Gereformeerde Kerk
Woubrugge
Februari 2024**

Inhoudsopgave

Van de redactie	2
Uit de Pastorie	3
Scriba	4
Van het college van Kerkrentmeesters	8
Diaconieus	9
Wie is....?	10
Top 2000 dienst	16
Verjaardagskalender februari	16
Kleurplaat	17
Kerkdiensten februari	18
Adressenlijst	20
Gedicht	22
Ganzenbord	23

Van de redactie ...

Al uw kopij kunt u iedere maand uiterlijk de 15^e van de maand inleveren bij de redactie. *LET OP: kopij voor het maart nummer inleveren uiterlijk 15 februari *Kopij die na de 15^e binnenkomt wordt in het daarop volgende contactblad afgedrukt.

De redactiegegevens vindt u in de adressenlijst achter in het contactblad.

De redactie

Uit de pastorie

We lezen tijdens de kerkdiensten, naast de Nieuwe Bijbelvertaling 2021, ook wel eens uit een kinderbijbel. Er is een ruim assortiment aan kinderbijbels, geschreven voor verschillende leeftijden, door diverse auteurs. En vaak zijn er ook illustratoren betrokken bij de kinderbijbels. De afbeeldingen trekken vaak volop de aandacht. Ze laten je al weten over wie en waarover het Bijbelverhaal gaat, voordat je nog maar een letter gelezen hebt.

Een Bijbelverhaal dat vaak de aandacht trekt is dat over het gevecht van David en Goliath. De kleine David tegenover die reusachtige Goliath. Als je die twee ziet op de afbeelding, kan dat toch maar één ding betekenen. Goliath gaat dit gevecht natuurlijk winnen, hij is veel groter en sterker dan die kleine David. En dan lees je het verhaal en dan weet je dat het anders zal gaan. Die kleine David zal de grote reus Goliath verslaan!

David wordt later gezalfd tot koning. God heeft niet één van de oudste zonen van Isaï gekozen tot koning, maar de jongste. Hij is bij de schapen. Zoals David herder is over de schapen, mag hij nu hoeder worden van een volk. Hij wordt geroepen om een koning te zijn met oog voor de mensen in verbondenheid met God.

Hoe leef je als mens in verbondenheid met God? Met vallen en opstaan gaat David zijn weg. In de Bijbel gaat het over Gods verhaal met mensen. Mensen van vlees en bloed. Mensen in wie we ons kunnen herkennen omdat niets menselijks hen vreemd is. Ook David leeft niet altijd in verbondenheid met God. Hij houdt zich niet altijd aan Gods Woord. David vraagt God om vergeving als hij zijn misstappen beseft.

Telkens weer vertrouwt David zich toe aan God. Psalmen worden aan David toegeschreven, zoals Psalm 23, de Heer is mijn Herder. Zo gaat David zijn weg als koning naar Gods hart, met vallen en opstaan.

Zo is die kleine David, waar je als kind zo vol bewondering naar kon kijken, een mens van vlees en bloed. Een mens net als jij en ik. En net als hij mogen wij onze weg met vallen en opstaan gaan. Telkens ons weer toevertrouwend aan God.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie,

ds. Carolina Koops-Verdoes

Tienercatechisatie

De tienercatechisatie is weer begonnen op maandag 22 januari. De andere data zijn: 29 januari, 5 februari, 12 februari, 26 februari en 4 maart. We komen van 19.30 uur-20.30 uur bijeen in gebouw Immanuel. De catechisatie wordt geleid door ds. Carolina Koops-Verdoes.

De jongeren zijn via de mail uitgenodigd. We hopen weer op goede bijeenkomsten.

Scriba

Flitsen uit de kerkenraad 9 januari, hieronder leest u de belangrijkste punten uit de vergadering.

Opening

Erik Reitsema opende de vergadering met het lezen van een gedeelte uit Lied 1002:4, 'Iedere dag een nieuw begin'.

Herinrichting kerkzaal

Op dinsdag 2 januari is een start gemaakt met de verbouwing van de kerkzaal. Er is in de afgelopen weken al veel werk verzet! Het is een tijdje behelpen, maar tegelijkertijd heeft het ook wel iets om de kerkdiensten te vieren tussen de steigers. En natuurlijk zijn we allemaal heel benieuwd naar het eindresultaat. We wensen alle betrokken vrijwilligers heel veel succes bij de werkzaamheden! In de tussentijd wordt hard nagedacht om de jaarlijkse spulletjes- en boekenmarkt in het voorjaar te combineren met een speciale actie om zo extra middelen binnen te halen. Ook wordt binnenkort een actie opgestart om te komen tot een naam voor ons kerkgebouw. In het volgende Contactblad leest u daar meer over.

Terugblik en vooruitkijken diensten

We kijken terug op mooie diensten in de advents- en kerstperiode. Bijzonder was de aanwezigheid van de Oekraïense gasten in de kerstavonddienst. Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan (de voorbereiding en de organisatie van) deze diensten. Een speciaal woord van dank ook aan de leiding van de kindernevendienst voor het vormgeven van het Adventsproject 'Een nieuw begin'.

Voor de komende maanden staan weer enkele bijzondere diensten gepland. De Brugclub organiseert op 4 februari een Top2000-kerkdienst waarvoor uw input wordt gevraagd. Op 17 maart wordt de eerste Experience van dit jaar gehouden, deze keer in het Kerkje aan de Does. De volgende Experiences zijn gepland op 14 april en 9 juni. Op 26 mei, de zondag na Pinksteren, is het de bedoeling een zangdienst te houden. Deze dienst wordt voorbereid door ds. Carolina Koops en Frank Pijnnaken.

Veilige Kerk - gedragscode

In de gemeentevergadering van november is het thema Veilige Kerk al aan de orde geweest. Een actueel thema in de samenleving, maar ook in de kerk. In de kerkenraad is gesproken over een gedragscode voor onze gemeente: een korte en bondige formulering van hoe we met elkaar om willen gaan. Ds. Carolina Koops en Berend Schilstra hebben hiervoor een opzet gemaakt, op basis van door de landelijke kerk gemaakte voorbeelden. De kerkenraad kon zich vinden in deze opzet. In het volgende Contactblad vindt u de uitgewerkte versie. Dit thema komt terug in de volgende gemeentevergadering op 17 april 2024.

Huiskamerontmoetingen

In februari en maart worden er weer gezamenlijke huiskamerontmoetingen gehouden.

Het thema deze keer is "Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde", waarbij de veelkleurigheid van de kerk centraal staat. We hopen op een goede opkomst!

Voortgang proces onderzoeken samengaan met Does en Wetering

Zoals eerder gemeld willen we in het komende voorjaar het onderzoek naar de mogelijkheden van samengaan met de PG Does en Wetering afronden. Gemeente- begeleider Lydia Roosendaal zal via themasessies over de thema's vieren, liturgie, diaconaat, pastoraat, jonge generaties en gebouwen in gesprek gaan met gemeenteleden van beide gemeenten. De betreffende commissies, gemeenteleden of ambtsdragers ontvangen op korte termijn een uitnodiging.

Volgende kerkenraadsvergadering

De kerkenraad komt bijeen op dinsdag 6 februari.

Hartelijke groet,

Erica Doelman, scriba

Kerkelijke vieringen in Woudsoord

Iedere tweede en vierde woensdag van de maand wordt in Woudsoord om 10.00 uur een viering gehouden, de kerkelijke viering Woudsoord. Eens in de zoveel tijd wordt op vrijdag-middag het Heilig Avondmaal gevierd.

Vieringen in januari 2024:

- Vrijdag 2 februari 15.00 uur viering Heilig Avondmaal, voorganger ds. Carolina Koops-Verdoes
- Woensdag 14 februari 2024 10.00 uur kerkelijke viering, voorganger mw. Th. Dingjan
- Woensdag 28 februari 2024 10.00 uur kerkelijke viering, voorganger mw. A. Mooi.

Belangstellenden van buiten Woudsoord zijn van harte welkom, ook bij de bijzondere vieringen!

Uitzendingen Kerkomroep donderdagavond 18.15 uur

De uitzendingen van de Kerkomroep, iedere donderdagavond van 18.15 tot 19.30, zijn te beluisteren

via <https://www.pgdoesenwetering.nl/kerkomroep/> Aanvragen van verzoekplaten kunt u mailen naar

kerkomroep@pgdoesenwetering.nl of een kaartje naar Wienus

Grandia, Kerkweg 48, 2481 KD Woubrugge. Telefoon: 0172-518940

De bloemen van de kerk gingen als groet van de gemeente naar:

25 december Oekraïense gemeenschap

31 december Erica Doelman

07 januari ds. Carolina Koops-Verdoes

14 januari Lydia en Patrick Wilkens-van Limpt

Problemen met vervoer naar de kerk?

Gemeenteleden die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen, kunnen een beroep doen op Maarten van Egmond. Hij vindt het geen probleem u op te halen en na afloop van de dienst weer thuis te brengen. Neem dus gerust contact op met Maarten, liefst op zaterdagavond, via 06-18 31 23 41

Ook als u een keer naar het Alrijne Ziekenhuis moet en geen vervoer heeft, kunt u een beroep op Maarten doen. Dank aan Maarten!

DE Punten

Beste leden van de Gereformeerde kerk Woubrugge,
Wat fijn dat jullie, als gemeente, meegedaan hebben aan het inzamelen van DEwaardepunten. Voor 800 waarde punten stelt Douwe Egberts één ½ pondspak koffie ter beschikking. Dit aantal benodigde punten is als gevolg van de hoge koffie prijs aanmerkelijk meer dan vorig jaar. Het aantal op deze wijze bijeen gespaarde pakken koffie wordt door Douwe Egberts met 20% verhoogd. Jullie als gemeente hebben 11.600 punten bijeen gebracht goed dus voor 14 pakken koffie. Plus de 20% van DE maakt dat jullie actie 17 pakken koffie oplevert. De 7 PKN kerken, binnen Kaag & Braassem en Nieuwkoop, die dit jaar aan deze actie hebben meegedaan hebben gezamenlijk 191.000 waardepunten gespaard, goed voor 232 pakken koffie plus 20% maakt 278 pakken koffie. Namens de voedselbank Kaag & Braassem-Nieuwkoop en de cliënten van deze voedselbank heel veel dank voor jullie bijdragen Wij zijn vast van plan ook volgend jaar weer mee te doen. Jullie ook?

Het DE inzamel team,

Alie en Jan Uit den Boogaard

Lezing Dorpsleerhuis 21 februari 2024 'Mentale weerbaarheid van jongeren'

Mevrouw Christa Logman, praktijkondersteuner bij de GGZ, zal spreken over de mentale weerbaarheid van jongeren. Een actueel thema!

Datum:
aanvang



vrijdag 21 februari 2024,
20.00 uur

Locatie:
Hoogmade

Kerkje aan de Does,

Entrée: € 5,00 inclusie koffie/thee

Graag vooraf aanmelden via dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com

Van het college van kerkrentmeesters

Verantwoording collecten november en december 2023

november 2023

05 nov Dorcas	122,80
12 nov Experiencedienst	52,00
19 nov Kerk actie tekort	506,50
26 nov Hospice	120,90

Groot onderhoud	143,02
Zendingskerkje nov	64,15
Bus Oekraïne nov	26,00

december 2023

03 dec Bakkerij	41,90
10 dec Kerk	61,50
17 dec Tearfund	67,00
24 dec Kerk	280,50
24 dec Kinderen in de knel	151,50
25 dec Kinderen in de knel	90,60
31 dec Kerk	1.281,00

Groot onderhoud	753,10
Zendingskerkje dec	88,91
Bus Oekraïne dec	100,90

Naast de opbrengst van de collecte op 19 november voor dekking van het verwachte tekort werd nog € 4.910,00 aan extra bijdragen ontvangen. Het totaal van deze actie bedroeg dus **€ 5.416,00**. Een geweldig resultaat, dat de grote betrokkenheid van de gemeenteleden bij de financiële situatie van onze kerk weergeeft. Deze betrokkenheid merkte het college ook bij het tellen van de collecten over december, waarbij in de vorm van diverse enveloppen € 1.500,00 voor de kerk en € 500,00 voor groot onderhoud werd aangetroffen.

Via Appostel en via overboekingen werden de volgende bedragen ontvangen:

Kerk	Groot onderhoud
november 2003 € 236,47	€ 268,50
december 2023 € 100,50	€ 91,50

Alle gevers en geefsters onze hartelijke dank!!

Voorlopig resultaat over 2023.

Dank zij het geweldige resultaat van de actie voor het tekort kan de jaarrekening 2023 worden afgesloten met een tekort van slechts € **1.847,00**. In de begroting voor 2023 was rekening gehouden met een tekort van € 9.596,00.

Namens het college van Kerkrentmeesters

John en Arie

Diaconieus

De diaconie collecte van **4 februari** is voor Kinderen in Oekraïne. Elke dag worden in de oorlog in Oekraïne minstens 2 Kinderen gedood en raken meer dan 4 Kinderen gewond. Bijna 2 op de 3 Kinderen zijn voor het geweld op de vlucht, in eigen land of daar buiten. Er is bijna geen kind in Oekraïne dat niet is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in hun land. De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Daar helpen we ze graag bij. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden Kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp momenteel gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel-en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar Kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Ker, in Actie helpt ook bij het herstel van kapot gebombardeerd schoolgebouwen, zodat Kinderen kunnen blijven leren. Met u bijdrage aan de collecte helpen we de kinderen in Oekraïne De oorlog door. Helpt u mee?

De collecte van **25 februari** is voor Edukans.

Onderwijs is de sleutel tot duurzame ontwikkeling. Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen een hoger inkomen en een betere gezondheid hebben. Bovendien stimuleert onderwijs gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Edukans maakt het verschil met goed onderwijs. Dat vergt meer dan een kleinschalige aanpak, zij zorgen voor structurele verandering binnen het hele onderwijs. Niet alleen trainen ze leraren, maar betrekken ze ook ouders bij het onderwijs van hun kinderen en lobbyen bij onderwijsinspectie en overheden. Ze leiden jongeren op in vaardigheden waar vraag naar is en besteden aandacht aan sociaal en emotioneel leren. De droom van Edukans is een wereld waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen en uit te groeien naar een volwassene vol zelfvertrouwen. Een volwassene met capaciteiten om zijn eigen toekomst te beïnvloeden. En een volwassene die zijn eigen kinderen dezelfde kans geeft.

De diaconie,

Corrie Stenvers

Wie is..... Peter Meulbroek?

We schrijven 1959 als Peter wordt geboren in Ellewoutsdijk, (Zuid-Beveland). Hij is het 5e kind in het gezin. Na hem kwam er nog een zus. Vóór Peters geboorte verdronk een broertje in 1956, wat voor zijn ouders een groot drama was en ook voor zijn oudere broer, hij verloor zijn kameraad! Binnen het gezin werd er gewoon over gesproken, hij hoorde erbij, maar geen 'ach en wee verhalen'. Wat Peter zich wel herinnert is dat moeder zijn 2 jaar oudere broer later eens betraptte bij het haventje (waar broertje was verdronken), hij moest dit bekopen met een klap op zijn broek met de mattenklopper, zo geschrokken was moeder. Vol bewondering is Peter over hoe zijn ouders met dit verlies om zijn gegaan. Het had wel tot gevolg dat alle kinderen al vroeg op zwemles moesten en dat gebeurde destijds, ook in de kou, in open water. Peter spreekt van een fijne jeugd! *"Vader was bakker toen de oorlog uitbrak, hij zat ondergedoken in Mill en maakte ook deel uit van de Binnenlandse Strijdkrachten. Wat hij precies allemaal heeft gedaan werd nooit besproken. Wel werd hij toen geattendeerd op 'zijn capaciteiten' en na de oorlog gewezen op de politieopleiding in Mill. In 1947 had hij*

zijn opleiding afgerond en trouwde in 1948, ze gingen in Mill wonen, later werd vader overgeplaatst naar Ellewoutsdijk.” In 1960 verhuisde het gezin naar Heinkenszand, bij Goes, later naar Hoek (Zeeuws-Vlaanderen). Gevraagd naar actieve herinneringen: “Ik leerde fietsen in Heinkenszand, daar had ik een bloedhekel aan! De kleuterschool was vlakbij en samen met vader (in uniform) ging ik naar de kermis, gewoon onder diensttijd. Als politiemann had je nog echt invloed op de maatschappij”.

De lagere school bezocht Peter in Hoek, hij had het daar prima naar zijn zin. Ze woonden in een mooie dienstwoning, tegen het weiland. *”Ik zat altijd met mijn vriend Krijn bij de boer”. We hadden heel lieve burenen, de wijkverpleegkundige. Zij hadden zelf geen kinderen (hadden die wel graag gehad) en als bij ons spinazie op tafel kwam, ging ik bij de burenen op visite, daar kreeg ik erwtensoenp”. Toen het gezin in 1970 ging verhuizen naar Woubrugge bleef grote zus Els bij deze familie wonen, om haar laatste half jaar Mulo af te maken. In Woubrugge kreeg Peter de laatste anderhalf jaar van de lagere school les van meester Couperus, daaraan heeft hij mindere herinneringen: “Schrijf maar dat ik vaak corvee had”. De sfeer was hier toch wel heel anders. Je zou het nu niet zeggen maar Peter was best wel van het kattenkwaad, hij vertelt wat hij zoal uithaalde in Zeeland: “Met een lange draad belletje trekken bij de hoofdonderwijzer, die werd nooit kwaad. Hij pakte me gewoon terug en liet mij een vergiet vloeibaar bordkrijt halen bij een andere meester, dat deed ik te goeder trouw. Het liep ook wel eens verkeerd af hoor, ik ging ‘kastanjes knuppelen’ dat mocht niet van de boer en de knuppel ging door het raam. De boer kwam thuis verhaal halen, ik werd direct voor straf naar bed gestuurd en vader dronk een borreltje met de boer, betaalde de schade en we gingen over tot de orde van de dag. Vader vond het vooral fout dat ik was weggelopen na mijn ‘misdad’. Dit heeft wel indruk gemaakt, ik weet zelfs nog de naam van de boer. Verder heb ik nooit slaag gehad, als vader al eens heel kwaad was, werd hij er door moeder fijntjes op gewezen dat een tik geen optie was....”*

Met oudste broer Maarten (9 jaar ouder) had Peter vroeger weinig contact, *“alleen ruzie over wie het restje uit de pan mocht opeten. Tegenwoordig is er een heel hecht contact, we lijken veel op elkaar. Hij woont in Wolphaartsdijk, de geboorteplaats van moeder. Veel*

familie woont daar nog. We hebben daar jaarlijks familiereünie, met alle neven en nichten. Toen broer Sjaak zijn rijbewijs had ging ik ieder kwartaal met hem mee naar onze oude opa. Na zijn overlijden gingen Sjaak en ik nog één keer per jaar, dat noemden we 'oude taarten dag' dan bezochten we onze oude tantes..... "

Lagere school was een makkie, mede vanwege Peters gedrag vond meester Couperus dat hij maar naar de mavo moest. Daar hoefde Peter eigenlijk weinig uit te voeren om goede resultaten te halen. Hij had wel veel werkzaamheden buiten school, werkte in de kwekerijen, met tomaten en komkommers, deed daar alle soorten werkzaamheden en ging ook mee naar de veiling. Hij begon om 4.30 uur, ging daarna naar school en 's avonds vroeg naar bed. Zijn loon als tuinder vond Peter toch niet voldoende, hij besloot verder te leren: *"Twee dingen vond ik heel leuk: chemie en elektrotechniek. Het werd chemie, toveren met stofjes. Ik kreeg de gelegenheid een 'propedeuse jaar' te doen. Hierin kon ik alles ophalen tot VWO-niveau. Vooral toegespitst op exacte vakken, Nederlands, Engels en veel praktijk: scheikunde, natuurkunde enz. Daarna kon je doorstromen naar HBO. In dat propedeuse jaar heb ik leren werken hoor, leren, leren, leren, met de hakken over de sloot geslaagd, dit was vooral te danken aan (gratis) bijles van een wiskundeleraar die wel zag dat het erin zat bij mij"*. Binnen deze opleiding koos Peter de medische kant, pathologie trok hem erg. Peter had op zijn 19e een HBO-diploma op zak.

In het Ac. Ziekenhuis Leiden ging hij bloedonderzoek doen, leukemie diagnostiek, maar had het daar niet naar zijn zin, geen klik met collega's, hij nam na 9 maanden ontslag en was 2-3 maanden werkzoekend. Hij startte op 1 okt. 1978 in het OLVG (Amsterdam), Peter vertelt levendig hoe het er daar toen uitzag. Hij werkte daar als diagnostisch analist pathologie, preparaten maken, alle voorbereidingen doen, waarna de patholoog een diagnose stelde en dit doorstuurde naar de behandelend arts en zo verder. Daarnaast deed Peter ook post-HBO opleidingen. *"Immunologie begon zich te ontwikkelen, erg interessant, samen met academische ziekenhuizen was het OLVG voorloper daarin"*. Peter keek mee met de patholoog, die vanuit heel NL werd benaderd met vragen, *"Zo groei je heel snel in korte tijd wat betreft kennis en mogelijkheden"*. Peter vond zichzelf niet 'slim genoeg' om patholoog te worden, dan moest hij

weer gaan leren... *“Ik had het ontzettend naar mijn zin daar, fantastische collega’s (met een aantal nu nog steeds contact), we gingen met elkaar uit in Amsterdam, je kon naar alle films en theaters. Gewoon teveel leuke dingen om dat te laten schieten voor een nieuwe studie. Ik vond er jammer genoeg geen betaalbare woonruimte.”* Peter werd daar ook lid van de ondernemingsraad. Toen er een nieuwe leidinggevende kwam, met andere ideeën, vond Peter het na 12 ½ jaar wel mooi zo. Via via kwam er een nieuwe uitdaging in Gouda, bij een kleine stichting die sinds 1988 overkoepelend lab was voor drie (ruziënde) ziekenhuizen. Peter begon daar in 1990 en kreeg een jaar de tijd om orde op zaken te stellen. Hij werd hoofdanalist pathologie, maar was vooral bezig met alle organisatorische zaken, (het ontslaan van mensen was een vervelende kant van deze job). *“De automatisering kwam opzetten, dat vond ik ook erg leuk, deed toen zelf weinig analistenwerk meer, maar bleef wel meekijken en aansturen en heb daar heel veel ervaring opgedaan”.*

Ondertussen was hij lid van de jeugdendienstcommissie, later jeugdraad en was jarenlang lid van de diaconie (penningmeester en secretaris), ook zat hij 4 jaar in het moderamen. Het praktische werk trekt hem meer dan bijv. ouderlingschap. *“Ouderling zou meer als een verplichting voelen en ik vind dat mijn talent elders ligt”.*

Momenteel is Peter 5e kerkrentmeester(-secretaris).

Van jongs af aan moest Peter één keer per zondag naar de kerk. Vanaf 12/13 jaar mocht hij zelf beslissen of hij meeging. *“Ik bleef gaan. Toen ik net in Amsterdam werkte (18/19 jaar oud) ben ik even weggeweest van de kerk. En net als nu kwam men mensen tekort in de kerkenraad, op mijn 27e heb ik belijdenis gedaan om in de diaconie te mogen.”*

In 1987 ging Peter het huis uit en woonde met veel plezier op Witte Klaver 81, had veel vrienden en kennissen, druk met kerk en werk, en zat ook nog in de landelijke beroepsvereniging voor analisten pathologie en werd secretaris, was redactielid van het landelijke blad en reisde hiervoor door het hele land. *“Ik had het goed met mijn familie, getrouwde broers en zussen en hun kinderen”.*

In 1999 kwam Margreet (Blom) met haar jonge kinderen aan de Witte Klaver wonen. Daar moest wat schilderwerk enz. gebeuren. Moeder Meulbroek bekommerde zich om mensen en zei: *“Peter*

*doet dat wel” en zo gebeurde..... Samen met Kees Bregman heeft Peter daar heel wat uurtjes doorgebracht. Maar goed, Margreet was in beeld!! Als er een probleempje was met de computer/printer dan woonde Peter vlakbij. Hij verrichtte allerlei hand- en spandiensten. “Vanaf tweede kerstdag 2000 veranderde dat in ‘hand-in-hand-diensten’. We deden het rustig aan, de kinderen waren nog jong 12, 10 en 7. Ik voel me vanaf het begin volledig geaccepteerd door deze kanjers. Met opvoeden bemoeide ik me niet zo, dat was de lijn van Margreet”. In het tweede jaar van hun verkering werd Peter door de kinderen meegevraagd op vakantie, “dat voelde als een bekroning”. Mede vanwege ruimtegebrek bleef Peter WK 81 aanhouden. Zo konden de kinderen daar terecht voor een filmavondje of Peter en Margreet hadden een avondje samen, als de kinderen thuis een feestje hadden. In 2012 zijn ze officieel gaan samenwonen en getrouwd. De kerkelijke inzegening was in een ‘gewone zondagse kerkdienst’, zo kon de gemeente, die Margreet ook had bijgestaan toen het moeilijk was, hun ‘samengaan’ meevieren. **“Ik ben inmiddels 6 keer echt opa en de 7e is op komst, ik geniet er ontzettend van”.***

In 2000 is Peter in het Groene Hartziekenhuis in Gouda gaan werken. In 2019 besloot men dat er samengewerkt moest gaan worden. Peter had weinig zin om mee te gaan verhuizen naar Dordrecht op 1 juni 2022 en heeft zijn pensioenvooruitzichten bekeken, hij besloot daar gebruik van te gaan maken. Echter de verhuisplannen liepen vertraging op en Peter besloot nog twee dagen aan te blijven in Gouda: *“Lekker routine lab werk, geen overkoepelende taken meer, (het viel soms niet mee om mijn mond te houden, af en toe heb ik wel op persoonlijke titel ingegrepen)”*. Half mrt. 2023 is hij gestopt met betaalde arbeid.

In het verleden speelde Peter ricochet (een soort squash maar veel sneller), door corona stopte dit en na een operatie moet hij het even rustig aan doen. Misschien dat hij nog gaat tafeltennissen (ik kon het niet laten om hier even mijn tennishobby te promoten). Zijn dagen vult Peter nu met huishouden, de tuin, koken, boodschappen doen, mensen bezoeken, klusjes in en om het huis. Oppassen doet hij ook als dat nodig is; dit gaat hem prima af, *“met baby’s is het wat lastiger, maar ik geniet er zó van”*. Daarnaast neemt de kerk ook veel van zijn tijd. Peter is alles aan het archiveren en digitaliseren.

Ds. Aalders had tot 1982/83 alles gearchiveerd en daar is Peter mee verder gegaan. In 2021 is Peter begonnen met alle relevante gegevens te digitaliseren. Van **1872** -2022 zijn alle kerkenraadzaken digitaal opgeslagen o.a. in de cloud in Zwitserland (zij hebben digitaal geheim, niemand van buitenaf mag er aan komen), vanuit onze gemeente zijn 3 mensen bevoegd tot inzage met de nodige beveiligingsmaatregelen, dit alles voor onze privacy. Peter hoopt in 2025 klaar te zijn met het digitaliseren van alle kerkzaken. Tot 2016 bestaat er ook nog een goed geordend papieren archief.

Peters wens: *“Mijn kleinkinderen gezond en gelukkig zien opgroeien en daarbij zelf lekker bezig kunnen blijven. Te beginnen: langer en buiten het hoogseizoen op vakantie gaan (als Margreet klaar is met werken), het lijkt mij fantastisch om een treinreis te maken door de bergen”*. Muziek is een grote hobby van Peter. Sinds zijn pensionering gaat hij zo'n 6 keer per jaar met broer Sjaak naar het concertgebouw, hij geniet heel breed, van Mahler tot Monteverdi, ook Oleta Adams mag hij graag horen, als we het over wat jongere muziek hebben.

“In de kerk zoek ik naar veel verschillende invalshoeken over God, het geloof, ik hoor graag diverse predikers. Ik noem mezelf vrijzinnig en vind dat we soms meer moeten durven. Ik voel me vertrouwd met de mensen die er zijn. Ik ben absoluut voor een FUSIE van de beide kerken (niet zomaar 'erbij komen'). De jongeren moeten elkaar hierin kunnen blijven ontmoeten. Jammer dat het vertrek van Stefan Honing voor extra oponthoud zorgt in alle fusieplannen”.

Peter laat me gaan met nog een aantal leuke tips en wil graag Nienke Roubos het woord geven! Dankjewel Peter voor dit prettige gesprek! (Opgetekend door Wil Rietdijk)



Peter op zijn 5e verjaardag.

Top 2000-dienst

Op zondag 4 februari a.s. zal de kerkdienst in de gereformeerde kerk weer in het teken van de top-2000 dienst staan; een dienst vol popmuziek, aangedragen door gemeenteleden en georganiseerd door de brugclubleden van de beide gemeenten. U hebt uit alle nummers van de Radio 2 Top 2000, die elk jaar in de laatste twee weken van het jaar wordt uitgezonden, uw keus voor een mooi, aansprekend nummer kunnen maken (uiterste keuzedatum 26 januari)

De jongeren vragen u dit keer teksten te kiezen die te maken hebben met Vriendschap en/of Liefde, want zoals Dionne Warwick al zong: 'What the world needs now is love, sweet love!' (Wat de wereld nu nodig heeft is liefde).

Kiezen gaat makkelijk wanneer u uiterlijk 26 januari, de volgende link aanklikt, of de QR code scant:

<https://www.top2000kerkdienst.nl/woubrugge/stemmen/?stemmen=Woubrugge>

We hopen weer een mooie dienst waarin ons geloof in een muzikaal jasje betekenis krijgt.

Kleurplaat



Kerkdiensten Februari 2024

Datum	Zondag 4 februari 2024, 9.30 uur
Predikant	Ds. Carolina Koops-Verdoes
Ouderling	Iwan de Kok
Diaken	Corrie Stenvers
Kosters	Rinus van der Kolk, Dick Hoogendoorn Azn.
Kindernevendienst	Jeanette Reitsema
Geluid	Corné Ket
Camera	John de Kleer
Beamer	Hansje Herfst
Oppas	Gerla Schep
Bloemen	Ada de Kleer
Collecten	Kerk in Actie – Kinderen in Oekraïne, groot onderhoud
Zendingskerkje	Mercy Ships
<i>Bijzonderheden</i>	<i>Top2000-kerkdienst, koffie na de dienst</i>

Datum	Zondag 11 februari 2024, 9.30 uur
Predikant	Ds. S. Zijlstra, Haarlem
Organist	Frank Pijnnaken
Ouderling	Marike van der Leij
Diaken	Jan van 't Wout
Lector	Mervyn Richardson
Koster	Johan Hoogendoorn
Gastvrouw	Tineke van der Laan
Kindernevendienst	Nina de Kok
Geluid	Peter Meulbroek
Camera	Richard van der Leij
Beamer	Lydia Wilkens
Oppas	Wytske Deurloo
Bloemen	Petra de Kok
Collecten	Kerk, groot onderhoud
Zendingskerkje	Mercy Ships
<i>Bijzonderheden</i>	<i>Koffie na de dienst</i>

Datum	Zondag 18 februari 2024, 9.30 uur
Predikant	Ds. Carolina Koops-Verdoes
Organist	Ton Gortenmulder
Ouderling	Jan Kranenburg
Diaken	Berend Schilstra
Lector	Jaap van der Laan
Koster	Peter Meulbroek
Gastvrouw	Afke de Vries
Kindernevendienst	Petra de Kok
Geluid	Corné Ket
Camera	Margreet Blom
Beamer	Hansje Herfst
Oppas	Janet Terhorst
Bloemen	Leny Windhorst
Collecten	Kerk, groot onderhoud
Zendingskerkje	Mercy Ships
<i>Bijzonderheden</i>	<i>1^e zondag 40dagentijd, koffie na de dienst</i>

Datum	Zondag 25 februari 2024, 9.30 uur
Predikant	Mw. ds. A. van Alphen-Keijzer, Haastrecht
Organist	Frank Pijnaken
Ouderling	John de Kleer
Diaken	Erik Reitsema
Lector	Erik Reitsema
Koster	Jan Kranenburg
Gastvrouw	Corrie Vitters
Kindernevendienst	Kristèl van der Meer
Geluid	Jan Terhorst
Camera	Iwan de Kok
Beamer	Tim de Kok
Oppas	Janny Kruijswijk
Bloemen	Joke Terhorst
Collecten	Edukans, groot onderhoud
Zendingskerkje	Mercy Ships
<i>Bijzonderheden</i>	<i>2^e zondag 40dagentijd, koffie na de dienst</i>

Adressenlijst

- Predikant** ds. Carolina Koops-Verdoes
Van Hemessenkade 37
2481 BH Woubrugge
0172-608277
predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl
Woensdag vrij
- Scriba** Erica Doelman
Weteringpad 23
2481 AS Woubrugge
Tel: 06-50828028
e-mail:
scriba@gereformeerdekerkwoubrugge.nl
- Sleuteladres 1** Jan Kranenburg
Reserveren ruimtes Dr. Lothlaan 9
2481 AB Woubrugge
06-12171213
Beheer van de zalen kerkgebouw
jan.kranenburg@hotmail.com
- Sleuteladres 2** Fam. Vitters
Dr. A. Kuypeweg 3
2481 LC Woubrugge
Tel. 0172-518304
- Penningmeester** John de Kleer
Boddens Hosangweg 5
2481 KW Woubrugge
Tel: 0172-518828

Boekhouder Arie Wingelaar
Cornelis Kempenaarlaan 51
2481 XA Woubrugge
Telefoon 0172-518768
e-mail: arie.wingelaar@casema.nl
Bankreknr SKG. **NL04 RABO 0373 7119 80**
tnv CvK Geref. Kerk Woubrugge
bank rek.nr.Regio bank NL72 RBRB 0690
4200 99 tnv Geref. Kerk Woubrugge

WEB-site www.gereformeerdekerkwoubrugge.nl

Facebook [www.facebook.com/Gereformeerde Kerk Woubrugge](http://www.facebook.com/GereformeerdeKerkWoubrugge)

Diaconie Berend Schilstra
Bateweg 61
2481 AM Woubrugge
0172-519343
NL41RABO0373709471 t.n.v. Diaconie
e-mail: diaconie@gereformeerdekerkwoubrugge.nl

Drukwerk info@kerkelijkdrukwerk.nl

Kerkelijk Bureau Gerla Schep – de Wit
Ledenadministratie Sterrenkroos 21
2481 CM

Bezorging Woubrugge
0622193315
kerkelijkwerklrp@outlook.com

Redactieadres Johan en Heleen Hoogendoorn
Van Hemessenkade 50A
2481 BJ Woubrugge
tel.: 0172-519850
e-mail :contactblad@beethere.nl

Gedicht

Toch wordt het lente

En tóch geloven dat het lente wordt,
al valt de koude regen neer in
stromen
op kale, zwarte takken van de bomen;
al zijn de dagen lichteloos en kort.

En tóch geloven dat de zon het wint,
al houdt ze zich soms dagenlang
verborgen;
zoals een mens, in 't donker van de
zorgen,
soms plotseling een zonnig plekje
vindt.

En tóch geloven dat 't gezaaide graan
ontkiemen zal in koude, zwarte aarde;
zoals God in Zijn Zoon Zich
openbaarde:
Die leeft, maar uit de dood is op
gestaan.





www.bijbelidee.nl

ganzenbordspel: het leven van David

Wat moet je doen als je pion op een plaatje terecht komt?

- 5: David speelt vaak op zijn harp en zingt daarbij een lied van de HERE. Nu mag jij een lied zingen.
- 10: Een schaapje zit vast in de struiken. David maakt het dier voorzichtig los. Daar is hij wel een tijdje mee bezig! 1 beurt overslaan.
- 13: Grr... een beer probeert een schaap te vangen. Gelukkig slaat David de beer neer! Je mag nog een keer gooien.
- 16: God wil dat David later de koning wordt van het volk Israël. Daarom giet Samuël olie op Davids hoofd. De zeven broers van David kijken toe. Je mag zeven vakjes opschuiven.
- 21: David is in het paleis. Hij speelt op z'n harp voor koning Saul. Kun jij het geluid van de harp nabootsen? Daarna mag je drie vakjes opschuiven.
- 26: Goliath roept: 'Wie durft er met mij te vechten?' De mensen vluchten voor hem. Ga elf vakjes terug.
- 30: Iedereen bibbert van angst voor de reus Goliath. Niemand durft verder te gaan. Als je een zes gooit, mag je verder spelen.
- 33: David zoekt vijf stenen voor zijn slinger. Hij slingert een steen naar Goliath en... de reus valt neer. Gooi vijf keer met de dobbelsteen. Elke keer als je vijf gooit, mag je vijf vakjes verder gaan.
- 36: Jonathan en David zijn dikke vrienden. Ze helpen elkaar verder! Ga naast een vriendje staan die voor jou staat. En anders mag het vriendje dat na jou komt, naast jou komen staan.
- 43: Koning Saul wil David kwaad doen. Daarom vlucht David. Ga zes vakjes terug.
- 46: David verstopt zich voor koning Saul in een spelonk. Pas als iemand hem vertelt dat het veilig is, komt David weer tevoorschijn. Wacht tot een vriendje naast jou komt staan, of tot alle spelers voorbij zijn. Daarna mag je verder spelen.
- 55: David is koning over het land Israël. Hoeral Je hebt gewonnen als je precies op de vijfenvijftig uitkomt. Wie te veel gooit, telt het teveel gegooide weer terug.

www.bijbelidee.nl