



Protestantse Kerk



**Contactblad  
Gereformeerde Kerk  
Woubrugge  
April 2025**

## ***Inhoudsopgave***

Van de redactie	2
Uit de Pastorie	3
Scriba	6
Boeken-en spulletjes markt	10
Berichten van de Kerkrentmeesters	11
Jongeren dienst	12
Verjaardagsbusje	12
Diaconie uws	12
Uit de “saaie’ archieven	14
Verjaardagskalender april	17
Kerkdiensten april	18
Kleurplaat	21
Gedicht	22
Adressenlijst	23

### ***Van de redactie ...***

Al uw kopij kunt u iedere maand uiterlijk de 15<sup>e</sup> van de maand inleveren bij de redactie. \*LET OP: kopij voor het mei nummer inleveren uiterlijk 15 april \*Kopij die na de 15<sup>e</sup> binnenkomt wordt in het daarop volgende contactblad afgedrukt.

De redactiegegevens vindt u in de adressenlijst achter in het contactblad. De redactie



## ***Uit de pastorie***

Wij woonden vroeger net buiten het dorp. En hadden uitzicht over het Friese platteland. Tijdens de vakanties zochten we vaak de bossen op, een andere omgeving dan thuis. We genoten van de bossen, de dieren, de bosgeur. Dat het daar minder hard waaide dan thuis was een welkome bijkomstigheid bij het fietsen. Maar zeiden we tegen elkaar: “Wonen in het bos willen we niet of het zou aan de rand moeten zijn.” Want uitzicht zouden we niet graag willen missen. Soms is iets wat omheind of ommuurd is wel fijn. Het biedt bescherming, veiligheid, geborgenheid. Soms wil je liever uitzicht. Uitzicht vanuit het donker naar licht, een toekomstvisie, uitzicht op een baan, een nieuwe kans....

Bij de kindernevendienst zijn de kinderen begonnen aan het project voor de veertigdagentijd en Pasen, met als titel “Gods genade geeft uitzicht.” Ze werken beneden aan het project en zullen straks op Pasen de verbeelding waaraan ze steeds gewerkt hebben mee naar boven nemen. Ze zullen daarbij een korte samenvatting geven wat ze met de kinderen hebben gedaan. Dan krijgen wij, boven in de kerkzaal, zicht op de verbeelding. Pasen, een mooie dag om zicht te hebben op hoe Gods genade uitzicht geeft. Want we zijn nu in de veertig dagen voor Pasen. We bezinnen ons op de weg die Jezus naar Jeruzalem gegaan is. Het is een weg die steeds minder uitzicht lijkt te krijgen. Er komt steeds meer tegenstand tegen de boodschap die Jezus uit Gods naam verkondigt, in Zijn woorden en in Zijn daden. Jezus’ leven gaat steeds meer gevaar lopen. De weg lijkt dood te lopen bij zijn arrestatie, veroordeling en kruisiging. Zijn lichaam wordt in een graf gelegd met een grote steen ervoor. Dood, einde, afgesloten, geen uitzicht meer. Lijkt het...

Maar op Pasen gloort er licht, de steen is weggerold, het graf is leeg. Gods genade geeft uitzicht. De dood en het kwaad leken het laatste woord te hebben, maar God spreekt verder in liefde, leven en genade. God maakt zijn liefde en genade waar door Jezus. Door het kruis brengt God verlossing, Hij schenkt ons eeuwig leven met Hem. En tegelijk zien we uit naar de voltooiing van Gods Koninkrijk, wanneer alles nieuw is en volmaakt naar Gods wil.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie,

Carolina Koops-Verdoes

## **In memoriam Dieuwke Gerlandtje Pietertje Schep-de Wit**

Op 14 februari overleed heel onverwachts op 61-jarige leeftijd Dieuwke Gerlandtje Pietertje Schep-de Wit. Gerla werd geboren op 29 maart 1963 in Leimuiden als oudste in een gezin van drie kinderen, 2 dochters en 1 zoon. Ze verhuisden vanuit Leimuiden naar Woubrugge. Het is een levenslange strijd van Gerla geweest om er te zijn zoals ze was. Voor haar was het, omdat ze er anders uit zag, niet vanzelfsprekend dat ze geaccepteerd werd. Maar ze liet zien wat ze kon. Het heeft haar gevormd.

De lagere school was een moeilijke tijd voor haar. Na de huishoudschool heeft ze aan de Middelbare modeschool de opleiding tot coupeuse gedaan. Maar productiewerk was niets voor haar. Jaren heeft ze op kantoor gewerkt bij een boekhouder. Totdat dit ophield. Uiteindelijk ging ze werken bij de Post. Daar werkte ze met veel plezier en nauwgezet werd de post rondgebracht.

Gerla was pittig, strijdbaar en stapte overal op af. Ze hield van gezelligheid, was belangstellend en maakte graag een praatje. Vele mensen kenden haar in het dorp, de post rondbrengen, de wandelingen met de hond. Ze heeft zich actief ingezet voor de harmonie en voor de paarden.

Wout heeft ze tijdens een vakantie reis naar Duitsland leren kennen. Ze trokken in die vakantie veel met elkaar op in een groepje van vier. Pas jaren later kregen ze een relatie. "Een ontmoeting werd vriendschap. Vriendschap werd liefde. Liefde werd trouw" zo staat op de kaart te lezen. Op 19 augustus 2005 trouwden ze en gingen samen in Woubrugge wonen.

Gerla had steun aan haar geloof en ze was actief in de kerk, ze heeft tijdens de kerkdienst op de allerjongsten gepast, ze deed de ledenadministratie en bracht de contactbladen bij de bezorgers. Vorig jaar werd ze in februari opgenomen in het ziekenhuis. Na een revalidatieperiode kwam ze weer thuis. Maar gemakkelijk was dat niet, zeker het laatste halfjaar waarin haar gezondheid achteruit ging. Ze was niet de Gerla van vroeger, zoals we haar kenden en zoals zij zichzelf kende. Ze kon niet meer wat ze graag wilde. Wat een mooie dag samen met haar vriendin in Den Bosch zou moeten worden, was plots afgelopen door haar sterven.

Op 21 februari kwamen we samen in de kerk voor een dienst waarin we Psalm 139:1-6 gelezen hebben. "Heer zie mij ziet zoals ik ben."

Na de dienst vond de begrafenis plaats op de Algemene begraafplaats van Woubrugge. Wij bidden haar man Wout, haar broer en haar zus en verdere familie en allen die verdriet hebben om haar heengaan de liefde en nabijheid van God toe, in het vertrouwen dat Hij niet loslaat wat zijn hand eenmaal begon.

### **Bijbelkring Psalmen**

Dinsdag 1 april komt de Bijbelkring voor de laatste keer dit seizoen bijeen in de Verbinding. We lezen en bespreken enkele Psalmen. De kring wordt geleid door ds. Carolina Koops-Verdoes. We komen van 13.30-15.00 uur bij elkaar in de Verbinding. Van harte welkom.

### **Brugclub**

Op zondag 6 april is er weer brugclub. De jongeren zijn weer van harte welkom in onze kerk. We wensen hen een goede bijeenkomst toe.

### **6 april Interactieve dienst in het Kerkje aan de Does**

Zondag 6 april is er weer een gezamenlijke interactieve dienst. Deze keer in het Kerkje aan de Does. Een interactieve viering voor jong en oud. Het thema zal zijn: Hoe ga jij om met tegenslag? Voorganger is ds. Carolina Koops-Verdoes. De dienst begint om 10.00 uur (!). Maar kom gerust wat eerder want vooraf is er koffie, thee en limonade. In de Verbinding is er om 9.30 uur een gezamenlijke 'gewone' dienst, waarin ds. Rob Visser uit Rhenen voorgaat. Van harte welkom bij de vieringen.

### **Vespers**

Ook dit jaar worden er in de Stille Week of Goede Week weer een drietal vespers gehouden. Een meditatieve bijeenkomst met momenten van stilte en zingen, bezinning en gebed. Om ons zo in gebed en stilte voor te bereiden op de bijzondere dagen van het Paasfeest. Het is fijn om dat samen te doen. Deze vespers worden georganiseerd door de Protestantse Gemeente Does en Wetering, de H. Franciscus Parochie en de Gereformeerde Kerk Woubrugge. De vespers hebben als thema "God zorgt" en worden telkens van 19.15-19.45 uur gehouden. Voor het eerst worden deze vespers op drie locaties gehouden. Op maandag 14 april bent u van harte welkom in de Dorpskerk in Woubrugge, op dinsdag 15 april in het

Kerkje aan de Does in Hoogmade en op woensdag 16 april in de Verbinding in Woubrugge. Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met Rita Lekx, tel. 06 3030 3959. Van harte welkom bij de deze vespers.

## ***Scriba***

### **Berichten uit de kerkenraad**

De kerkenraad kwam bijeen op dinsdag 4 maart 2025. Hieronder leest u de belangrijkste punten uit de vergadering.

#### *Opening*

Jan Wim Kruijswijk opende de vergadering met het lezen van Hebreëën 3:12-19, een bijbehorende gedeelte uit een Bijbels dagboek en gebed.

#### *Gesprek met de kerkrentmeesters, jaarrekening 2024*

De kerkrentmeesters waren te gast in verband met de bespreking van de jaarrekening 2024 van de gemeente. Het jaar 2024 is afgesloten met een tekort a € 9.490. Hoewel dit bedrag aanzienlijk lager is dan oorspronkelijk begroot, is er toch sprake van bezorgdheid, omdat de verwachte tekorten de komende jaren zullen toenemen. Daarbij hebben we te maken met een dalend ledenaantal waardoor we met minder mensen de financiën op peil moet houden. Zo is het ledental sinds 2014 met 32% gedaald (van 376 leden in 2014 naar 254 leden in 2024). Tegelijkertijd is er ook dankbaarheid vanwege de blijvende betrokkenheid van gemeenteleden, die zich ook uit in verhoging van de financiële bijdragen en gulle gaven bij de collectes. De kerkenraad kon zich vinden in de voorliggende jaarrekening en sprak dank en waardering uit voor het zorgvuldig beheer van de financiën. De jaarrekening 2024 zal ook ter sprake komen op de gemeentevergadering op 14 mei.

#### *Nadenken over de toekomst van onze gemeente*

In de afgelopen jaren zijn we er steeds van uitgegaan dat op enig moment een besluit tot samengaan met de PG Does en Wetering genomen zou worden. Het toekomstperspectief ging uit van een samengaan binnen enkele jaren. Zoals u weet is dat perspectief in

de loop van 2024 gewijzigd omdat de gesprekken over samengaan voorlopig on hold zijn gezet. Dit gegeven en de zorgelijk wordende financiële situatie noodzaakt ons serieus na te gaan denken over de toekomst van onze gemeente op de langere termijn. Afgesproken is dat een werkgroepje binnen de kerkenraad mogelijke scenario's op een rij zal gaan zetten. Daarbij komen o.a. vragen naar voren als 'Wie zijn we als gemeente, waar ligt onze kracht, kunnen we zelfstandig blijven of moeten we uitkijken naar samenwerking/fusie met een andere gemeente? De kerkrentmeesters zullen met name nadenken over mogelijkheden de financiën meer in balans te brengen. Daarbij zal ook het kerkgebouw betrokken worden. We komen er tijdens de gemeentevergadering in mei bij u op terug.

#### *Aanvragen Verklaring omtrent het gedrag (VOG)*

In de kerkenraadsvergadering van februari is een besluit genomen met betrekking tot het aanvragen van VOG's door een aantal vrijwilligers in de gemeente. De zittende kerkenraadsleden en diaconaal rentmeesters worden als eersten gevraagd een VOG aan te vragen. Daarna volgen de contactdames, de leiding van kindernevendienst, oppas en Brugclub. Alle betrokkenen krijgen persoonlijk bericht.

De verplichting een VOG aan te vragen vloeit voort uit het streven een veilige gemeente te zijn. Of zoals het in de gedragscode is verwoord: met elkaar willen we werken aan een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt en vrijuit het geloof kan beleven.

#### *Gemeentevergadering 14 mei over financiën en liturgie*

Het duurt nog even, maar fijn als u deze vergadering vast in de agenda zet.

#### *Volgende kerkenraadsvergadering*

De kerkenraad komt bijeen op dinsdag 1 april.

Goede paasdagen toegewenst! Hartelijke groet,  
Erica Doelman, scriba

## **Kerkelijke vieringen in Woudsoord**

Kerkelijke viering april 2025:

- Goede Vrijdag 18 april, 15.00 uur, viering Heilig avondmaal, voorganger is ds. Carolina Koops-Verdoes. De pastorale raad van Woudsoord heeft besloten het aantal vieringen terug te brengen tot één keer per maand. Belangstellenden van buiten Woudsoord blijven van harte welkom, ook bij de bijzondere vieringen!

## **Uitzendingen Kerkomroep donderdagavond 18.15 uur**

De uitzendingen van de Kerkomroep, iedere donderdagavond van 18.15 tot 19.30, zijn te beluisteren

via <https://www.pgdoesenwetering.nl/kerkomroep/> Aanvragen van verzoekplaten kunt u mailen naar

[kerkomroep@pgdoesenwetering.nl](mailto:kerkomroep@pgdoesenwetering.nl) of een kaartje naar Wienus Grandia, Kerkweg 48, 2481 KD Woubrugge. Telefoon 0172-518940.

## **Problemen met vervoer naar de kerk?**

Gemeenteleden die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen, kunnen een beroep doen op Maarten van Egmond. Hij vindt het geen probleem u op te halen en na afloop van de dienst weer thuis te brengen. Neem dus gerust contact op met Maarten, liefst op zaterdagavond, via 06-18 31 23 41. Ook als u een keer naar het Alrijne Ziekenhuis moet en geen vervoer heeft, kunt u een beroep op Maarten doen.



## **Opbrengst D E punten**

Beste mensen van de Pg Does en Wetering, Oude Wetering, Leimuiden, Rijnsaterwoude, Nieuwveen, De Aarkerk, Gereformeerde kerk Aarlanderveen, Gereformeerde kerk Woubrugge

Deze week is duidelijk geworden wat de opbrengst van de inzameling D E punten voor de voedselbank heeft opgebracht. Er waren 848 punten nodig voor een ½ pondspak koffie. Met de acht deelnemende PKN kerken hebben we totaal 193.600 D E punten ingezameld, 10.000 meer dan vorig jaar, goed voor 228 pakken koffie. een mooi resultaat waar veel cliënten van de Voedselbank weer mee geholpen kunnen worden. Helaas hebben wij niet meer de opbrengst per gemeente meer paraat.

Met de inzameling via een aantal supermarkten waren er totaal 900.000 punten ingezameld goed voor 1143 pakken koffie. Hiermee kunnen de voedselbank cliënten iedere maand een pak koffie krijgen. Een mooi resultaat voor weinig moeite. Graag doen wij aan het einde van dit jaar weer een beroep op jullie om D E punten voor dit doel in te zamelen. Daarvoor kan je het hele jaar al op voorsorteren.

Met dank voor jullie medewerking en groet,  
Het D E punten coördinatie team.

## **Lezing 'Slag om de Schelde', 8 april in de kerkzaal**

Op 4 en 5 mei dit jaar herdenken en vieren we, dat Nederland 80 jaar geleden geheel werd

bevrijd. Zuid-Nederland was al in het najaar van 1944 vrij van de bezetting door de Duitsers.

De "Slag om de Schelde" is daarin absoluut noodzakelijk gebleken.

Deze complexe slag, die

meer dan een maand geduurd heeft, is in de publiciteit en bewustzijn van de mensen altijd

zwaar onderbelicht gebleven. Het was essentieel voor de geallieerden in het verdere

verloop van de oorlog, omdat men de haven van Antwerpen dringend nodig had voor de bevoorrading van de troepen. De strijd heeft grote impact gehad op de hele streek.

Dinsdag 8 april a.s. om 20.00 uur houdt Levien Scheele in De Verbinding een lezing met

PowerPoint presentatie over deze intens moeilijke periode voor Zeeland. U ben van harte welkom. Koffie en thee zijn aanwezig. Voor de bestrijding van de kosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Graag tot ziens op 8 april.

*Levien Scheele (ev. aanmelden via [levien.scheele@planet.nl](mailto:levien.scheele@planet.nl))*

## ***Boeken- en spulletjesmarkt***

Ook al is het jaar nog maar net begonnen, achter de schermen wordt alweer gewerkt aan de volgende boeken- en spulletjesmarkt. Deze zal gehouden worden op 23 en 24 mei.

Net zoals voorgaande jaren gaan we weer boeken-en spullen ophalen, hiervoor kan je contact opnemen met Petra de Kok, (06-29426619) telefonisch, via what's app of voicemail of je kan een berichtje sturen via de mail naar

[boekenenspulletjesmarkt@gereformeerdekerkwoubrugge.nl](mailto:boekenenspulletjesmarkt@gereformeerdekerkwoubrugge.nl)

Op de volgende avonden zal de bus weer gaan rijden:

23 april

22 mei

Wij hebben jullie natuurlijk weer hard nodig om dit alles vorm te geven, maar daarover later meer.

Alvast bedankt

Namens de boeken- en spulletjesmarktcommissie,

Ada de Kleer

## **Berichten van de Kerkrentmeesters**

### **Verantwoording collecten januari en februari 2025**

#### **januari 2025**

05 jan Open Doors (PG)	388,80
12 jan Kerk	61,50
19 jan Kerk (PG)	49,50
26 jan Kerk	77,50
Groot onderhoud jan	175,02
Zendingskerkje jan	38,50
Bus Oekraïne jan	1,00

#### **februari 2025**

02 feb St.Hulphond	122,80
09 feb Kerk	85,60
16 feb Voedselbank	95,10
23 feb Kerk	65,00
Groot onderhoud feb	205,08
Zendingskerkje feb	102,50
Bus Oekraïne feb	0,00

Via Appostel en via overboekingen werden de volgende bedragen ontvangen:

	<b>Kerk</b>	<b>Groot onderhoud</b>
januari 2025	€ 97,50	€ 92,50
februari 2025	€ 123,00	€ 87,00

In de afgelopen periode werden de volgende giften ontvangen:  
€ 1.500 voor het tekort, € 200 en € 75.

**Alle gevers en geefsters onze hartelijke dank!!**

### **Financiële stand van zaken 2025 tot en met februari**

	<b>Begroting</b>	<b>werkelijk</b>	<b>2024</b>
VVB	10.000	22.670	18.298
Collecten kerk	417	560	483
Groot onderhoud	583	567	610
Giften	250	1.775	10

Het jaar 2025 is wat betreft de ontvangst van de Vrijwillige Bijdragen zeer positief gestart. Mede dank zij de medio januari gehouden Actie Kerkbalans werden de toegezegde bijdragen met ca. € 1.700 verhoogd. Deze actie was voor veel gemeenteleden aanleiding om hun toegezegde vrijwillige bijdrage alvast voor het gehele jaar over te maken. Daardoor was eind februari al bijna 38 % van het in de begroting opgenomen budget van € 60.000 binnen.

Ook de opbrengst van de collecte voor kerk ontwikkelt zich positief ten opzichte van begroting en vorig jaar. De opbrengst van de collecten voor groot onderhoud blijft iets bij de begroting en bij vorig jaar. Verder zijn we heel blij met de dit jaar al ontvangen giften van € 1.775.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

John en Arie

### ***Jongerendienst “Licht en Lyrics”***

Op zondag 2 februari wordt er een muziekdienst gehouden, waarbij de jongeren hun steentje bijdragen. Er is eerder al een stemronden gehouden en daarbij is een mooie top 10 uitgekomen, deze zullen we, tijdens de dienst, gaan beluisteren. Onze jongeren van de brugclub hebben hun wensen en ideeën aangegeven en we hebben geprobeerd om goed naar hen te luisteren.

De dienst begint om half 10 en wij hebben er zin in. Hopelijk komen jullie ook luisteren en meedoen?

Tot zondag 2 februari.

Namens de brugclub, Ada de Kleer

### ***Verjaardagsbusje.***

Al vele jaren komt er rond je verjaardag een vrijwilliger vanuit de gemeente bij je aan de deur om een verjaardagsgroet te brengen en hoopt op een donatie voor de onderhoud van het orgel.

We zijn dankbaar dat een aantal dames, dit al vele jaren trouw doen, maar door omstandigheden zijn er 2 dames gestopt.

Wij zijn dus naarstig op zoek naar 1 vrijwilliger, die gemiddeld 1 uur per week de tijd heeft om met het verjaardagsbusje langs de deur te gaan.

Ben jij degene, die dit wel wil oppakken? Dan horen wij het graag.

Alvast bedankt

John en Ada de Kleer

06-44074453 / 06-29105395

### ***Diaconieus***

De collecte van zondag **20 april** is voor stichting Exodus.

In 1979 kwam gevangenis predikant Jan Eerbeek op het idee om een opvang voor ex-gevangenen te starten. In die tijd keerden zo'n 75% van de vrijgelaten gedetineerden weer snel terug in de

gevangenis. Nu ruim 40 jaar later werkt Exodus nog steeds volop aan die missie. Net als de uittocht uit de woestijn van het Hebreeuwse volk gaat de tocht van ( ex) gedetineerden met vallen en opstaan, zoals het moment waarop zij vrijkomen. Ze willen dan vaak een ander pad bewandelen, maar dat gaat niet vanzelf. Zij hebben iemand nodig die in hen gelooft. Exodus staat aan hun zijde en helpt hen vooruit. Zij geloven dat iedereen een extra kans verdient. Exodus is een forensisch zorgorganisatie die landelijk met zo'n 300 professionals en zo'n 1500 vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan gemotiveerde ex-gedetineerden en hun familieleden Exodus ondersteunt deelnemers om vanuit eigen kracht te werken aan een zinvol bestaan. Hiermee dragen zij bij aan een veiliger samenleving met minder criminaliteit. Exodus gelooft in groei en ontwikkeling van deelnemers zodat zij in staat zijn om goede keuzes te maken. Dit kunnen zij niet doen zonder steun van kerken. Helpt u mee?

Het zendingskerkje van de **maanden april mei en juni** is voor Antje Oosterkamp.

Antje is oncologisch chirurg. Zij werkt onder de allerarmsten in Bangladesh.

Bangladesh behoort tot de armste landen van de wereld. De helft van de bevolking leeft onder de armoede grens. Het land wordt met regelmaat getroffen door natuurrampen zoals overstromingen en Cyclonen. In dit land hebben velen geen toegang tot de gezondheidszorg. Antje zet zich daar belangeloos als chirurg in en geeft sinds 2016 ook leiding aan het ziekenhuis als medisch directeur. Op die manier hoopt ze iets van de liefde, die God voor iedereen heeft aan deze mensen te laten zien.

Antje werkt in het LAMB Hospitaal een christelijk ziekenhuis in het noordwesten van Bangladesh. Het ziekenhuis heeft 150 bedden. LAMB Hospitaal wil kwalitatief goede gezondheidszorg aan de gemeenschap bieden. Het ziekenhuis werkt tegen kostprijs maar ook mensen die dit niet kunnen betalen worden geholpen. Antje zelf ontvangt geen salaris maar leeft van giften.

De diaconie,

Corrie Stenvers

## ***Uit de 'saaie' archieven***

Dominee in oorlogstijd 2; op pad in de gemeente.

Natuurlijk had een predikant de 'gewone' zorg voor de leden van de kerk. Ook in de avond en in de nacht. Bij de bezetter 'rees twijfel' over de noodzaak voor een predikant om zich "na de sperrzeit" nog op straat te bevinden. De commissaris van de provincie Zuid-Holland dacht daar het zijne van. En gaf de burgemeesters in zijn provincie opdracht om dit toe te staan. Ook ds. Dronkert kreeg deze brief, waarbij ik me in kan denken dat er wel eens vaker iemand 'bijna' op sterven lag (in geval van andere nood). Maar dat is speculatief. Vanzelfsprekend kwamen deze zaken niet terug in de notulen die ook voor de bezetters ter inzage moesten blijven. Ik kan nergens vinden of er wel eens een controle door de bezetter uitgevoerd is. Wel heb ik een eerder besluit gevonden dat de kerkenraad vastgesteld heeft om niet alle namen in het jaarboekje/adresboek op te nemen.

**deelt de Commissaris van de Provincie Zuid Holland mij te dezen aanzien mede, dat ook bedienaren van den godedienst in dringende gevallen ter vervulling van hun dienstwerk, in het bijzonder in verband met sterfgevallen, zich zonder speciale toestemming tussehen 10 en 4 uur op straat mogen begeven, niteraard onder voorwaarde, dat zij in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs.**

**Ik heb de eer het vorenstaande te Uwer kennis te brengen en verzoek U in voorkomend geval dienovereenkomstig te handelen.**

**Tijp.L.  
Coll.**

**De Burgemeester van Woubrugge,**



In de huisbezoeken kwam in die tijd nog vaker naar boven dat hulp van de diakonie noodzakelijk was. Er werden bij de armere gezinnen regelmatig voedselpakketten gebracht, of brandhout voor het verwarmen van het huis.

Ook was, zeker in de oorlogstijd, het 'traktement' van een predikant niet ruim bemeten. Dat blijkt uit een aan de kerkenraad toegezonden brief. (In 1943 werden o.a. het voedsel, maar ook andere zaken flink duurder). Gelukkig werd dat eveneens door een gemeentelid opgemerkt die daar toch het één en ander aan de kerkenraad over kwijt wilde, verhoging van het traktement of een toeslag, was zijn advies:

Braeders Kerkeraadsliden.  
Daar ik een voorstel heb Braeders welke ik u in korte trekken voor wil leggen, ik dring aan op een hooger salaris voor de Predikant, welke in mijn oog; een veel te laag inkomen heeft in dennen noo duuren tijd, het is dat onre Predikant er nog al op uit durft te gaan, wat eigenlijk nie noodig moest zijn, enkele gemeente leden begrijpen dat, in die bernorgen hem dan ook wel eens wat thuis,

Met een kritische blik naar gemeenteleden:

nadaat het voor de Baeren een beste tijd schijnt te zijn: althans no verdienen veel geld; maar er wordt weinig gegeven voor de geestelijke maak, wat ik erg jammer vind, ik als Burger en levens Vader van een gerin wet water noodig is, voor de dagelijkse zorgen, dus dring ik nogmaals aan op het

In de notulen van de kerkenraad wordt alleen maar de brief gemeld met de mededeling dat hierover al een besluit genomen was. Wat dat besluit inhield, werd daar niet over gesproken. Echter, in de begroting van het jaar 1944 en 1945 zag ik niet alleen een toename van het traktement, maar ook de toeslag verschijnen. Bedankt dus, briefschrijver.



Helaas werd het voedseltekort (en andere materialen) alleen maar erger. Met name begin 1945 was bijna alles op (als er al voorraden



geweest waren). In deze periode kwam o.a. van dr. Planque van het Diaconessenhuis een verzoek om ondersteuning in natura; met voedsel en andere middelen. Helaas kon onze kerk daar niet meer aan voldoen. Ds. Dronkert had namelijk eerder in zijn eigen gemeente van de tekorten gehoord en daarover met de kerkenraad en diakonie gesproken. Zodoende was al een 'verzorgingscommissie' samengesteld die zoveel mogelijk voedsel ingekocht had om dit aan de mensen (die niets meer hadden) uit te delen.



Begin mei 1945 werd de commissie ontbonden, de gelden en het voedsel waren op. Eén dag later, 4 mei 1945, was de capitulatie een feit.





## ***Kerkdiensten April 2025***

<b>Datum</b>	<b>Zondag 6 april, 9.30 uur</b>
Voorganger	Ds. R. Visser, Rhenen
Organist	Martin Schuitmaker
Ouderling	Jan Wim Kruijswijk
Diakenen	Corrie Stenvers
Lector	Jaap van der Laan
Koster	Rinus van der Kolk
Gastvrouw	Tineke van der Laan
Kindernevendienst	geen kindernevendienst ivm Experience
Geluid	Peter Meulbroek
Camera	Richard van der Leij
Scherm	Tim de Kok
Oppas	Janny Kruijswijk
Bloemen	Ada de Kleer
Collecten	Kerk, groot onderhoud
Zendingskerkje	Antje Oosterkamp
<i>Bijzonderheden</i>	<i>5<sup>e</sup> zondag 40dagentijd, Experience in Kerkje aan de Does Brugclub</i>

<b>Datum</b>	<b>Zondag 13 april, 9.30 uur</b>
Voorganger	Ds. Carolina Koops-Verdoes
Organist	Martin Schuitmaker
Ouderling	Erica Doelman
Diaken	Erik Reitsema
Lector	Anneke Timmerman
Koster	Peter Verdoes
Gastvrouw	Corrie Vitters
Kindernevendienst	Jeanette Reitsema
Geluid	Jan Terhorst
Camera	Iwan de Kok
Scherm	Nienke Roubos
Oppas	Nina de Kok
Bloemen	Petra de Kok

Collecten Kerk, groot onderhoud  
Zendingskerkje Antje Oosterkamp  
*Bijzonderheden Palmzondag, koffie na de dienst*

**Datum Maandag 14 april, 19.15 uur**  
Voorganger Gretha Bregman-Hoving  
*Interkerkelijke vesper in de Dorpskerk*

**Datum Dinsdag 15 april, 19.15 uur**  
Voorganger Gretha Bregman-Hoving  
*Interkerkelijke vesper in het Kerkje aan de Does*

**Datum Woensdag 16 april, 19.15 uur**  
Voorganger Ds. Carolina Koops-Verdoes  
*Interkerkelijke vesper in de Verbinding*

**Datum Donderdag 17 april, 19.30 uur, Witte Donderdag**  
Voorganger Ds. Carolina Koops-Verdoes  
Organist Frank Pijnnaken  
Ouderling Riet Rijlaarsdam  
Diakenen Corrie Stenvers, Berend Schilstra  
Lector Bea van der Kolk  
Koster Dick Hoogendoorn Azn.  
Geluid Peter Meulbroek  
Camera Margreet Blom  
Scherm Hansje Herfst  
*Bijzonderheden Viering Heilig Avondmaal (kring)*

**Datum Vrijdag 18 april, 19.30 uur, Goede Vrijdag**  
Predikant Ds. Carolina Koops-Verdoes  
Organist Frank Pijnnaken  
Ouderling John de Kleer  
Diaken Erik Reitsema  
Lector Erik Reitsema  
Kosters Peter Meulbroek en Margreet Blom  
Geluid Jan Terhorst  
Camera Iwan de Kok  
Scherm Hansje Herfst

<b>Datum</b>	<b>Zondag 20 april, 9.30 uur, 1<sup>e</sup> Paasdag</b>
Predikant	Ds. Carolina Koops-Verdoes
Organist	Frank Pijnaken
Ouderling	Iwan de Kok
Diaken	Jan van 't Wout
Lector	Anneke Timmerman
Koster	Jan Kranenburg
Gastvrouw	Angelina Hoogendoorn
Kindernevendienst	Kristèl van der Meer
Geluid	Corné Ket
Camera	John de Kleer
Schermb	Lydia Wilkens
Oppas	Joke Terhorst
Bloemen	Tineke van der Laan
Collecten	Stichting Exodus, groot onderhoud
Zendingskerkje	Antje Oosterkamp
<i>Bijzonderheden</i>	<i>Koffie na de dienst</i>

<b>Datum</b>	<b>Zondag 27 april, 9.30 uur</b>
Predikant	Ds. A.J.O. van der Wal, Hoofddorp
Organist	Martin Schuitmaker
Ouderling	Jan Wim Kruijswijk
Diaken	Corina Hoogendoorn
Lector	Anneke Timmerman
Koster	Corné Ket
Gastvrouw	Ditty Burggraaff
Kindernevendienst	Ada de Kleer
Geluid	Jan Terhorst
Camera	Richard van der Leij
Schermb	Lydia Wilkens
Oppas	Wytske Deurloo
Bloemen	Joke Terhorst
Collecten	Kerk, groot onderhoud
Zendingskerkje	Antje Oosterkamp
<i>Bijzonderheden</i>	<i>Koffie na de dienst</i>

***Kleurplaat***



## Gedicht

### hemel

soms voelt het  
of de hemel huilt  
en wast mijn nevel schoon  
van drukkende gedachten  
en weggevlogen dromen -  
gekomen uit het zachte licht

de kleuren zullen gaan vervagen  
de voetstappen ver weg  
verstomd lijken de stemmen - maar  
spreken in mijn hart  
een nieuwe taal van  
levende herinnering  
geproefd - doorvoeld in  
zoute zoete tranen zoals  
de hemel huilt  
en neemt de stromen mee  
mijn tranen in Gods kruik

zover jij lijkt te zijn van mij  
zo dicht dieper ben je in mij  
komen wonen  
dichtgebleven bloemknop -  
gebroken tak -  
gevelde boom -  
geworteld warm en  
diep in mij  
voor altijd.

©anneke timmerman - hoffmanns

## **Adressenlijst**

**Predikant** ds. Carolina Koops-Verdoes  
Van Hemessenkade 37  
2481 BH Woubrugge  
0172-608277  
[predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl](mailto:predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl)  
Woensdag vrij

**Scriba** Erica Doelman  
Weteringpad 23  
2481 AS Woubrugge  
Tel: 06-50828028  
e-mail:  
[scriba@gereformeerdekerkwoubrugge.nl](mailto:scriba@gereformeerdekerkwoubrugge.nl)

**Sleuteladres 1** Jan Kranenburg  
**Reserveren ruimtes** Dr. Lothlaan 9  
2481 AB Woubrugge  
06-12171213  
**Beheer van de zalen kerkgebouw**  
[jan.kranenburg@hotmail.com](mailto:jan.kranenburg@hotmail.com)

**Sleuteladres 2** Fam. Vitters  
Dr. A. Kuyperweg 3  
2481 LC Woubrugge  
Tel. 0172-518304

**Penningmeester** John de Kleer  
Boddens Hosangweg 5  
2481 KW Woubrugge  
Tel: 0172-518828

**Boekhouder** Arie Wingelaar  
Cornelis Kempenaarlaan 51  
2481 XA Woubrugge  
Telefoon 06-51228104  
e-mail: arie.wingelaar@casema.nl  
Bankreknr SKG. **NL04 RABO 0373 7119 80**  
tnv CvK Geref. Kerk Woubrugge  
bank rek.nr.Regio bank NL72 RBRB 0690  
4200 99 tnv Geref. Kerk Woubrugge

**WEB-site** [www.gereformeerdekerkwoubrugge.nl](http://www.gereformeerdekerkwoubrugge.nl)

**Facebook** [www.facebook.com/Gereformeerde Kerk Woubrugge](http://www.facebook.com/GereformeerdeKerkWoubrugge)

**Diaconie** Berend Schilstra  
Bateweg 61  
2481 AM Woubrugge  
0172-519343  
**NL41RABO0373709471** t.n.v. Diaconie  
e-mail:  
[diaconie@gereformeerdekerkwoubrugge.nl](mailto:diaconie@gereformeerdekerkwoubrugge.nl)

**Drukwerk** [info@kerkelijkdrukwerk.nl](mailto:info@kerkelijkdrukwerk.nl)

**Kerkelijk bureau & ledenadministratie:** Peter Meulbroek  
Witte Klaver 98  
2481 CL Woubrugge  
0172-518640  
[kerkelijk-bureau@gereformeerdekerkwoubrugge.nl](mailto:kerkelijk-bureau@gereformeerdekerkwoubrugge.nl)

**Coördinatie bezorging contactblad:**  
Margreet Blom  
Zelfde contactgegevens als kerkelijk bureau

**Redactieadres** Johan en Heleen Hoogendoorn  
Van Hemessenkade 50A  
2481 BJ Woubrugge  
tel.: 0172-519850  
e-mail :contactblad@beethere.nl